

Spiritu Santu a bisa Felipe: 'Bai kana banda di e shèrs.' (Beibel na Papiamentu)

Gesloten en open deuren

Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

Ondanks dat de beperkende maatregelen wereldwijd ook het zendingswerk voor gesloten deuren plaatst, zijn er nog genoeg hoopvolle ontwikkelingen. In deze Philippus Post brengen we je er weer van op de hoogte. Zo haakte begin dit jaar een tweede Curaçao project bij ons aan.

In Peru zagen Walter en Lixandra zich kort na hun uitzending al gekortwiekt door alle maatregelen, en in overleg is besloten dat zij voorlopig hun missie voortzetten in Roemenië, het thuisland van Lixandra. Lees hoe ze uiteindelijk worden bevestigd in dit besluit! Simon en Karine Anemaet zien er naar uit om in september hun missie in Zuid-Afrika te beginnen. Onze partners daar hebben de rode loper al uitgerold. Hopelijk gaan alle deuren verder open!

Diverse projecten passeren zo weer de revue. Samen mogen we ons in dienst stellen van Hem die deuren opent, en niemand sluit; die sluit, en niemand opent. (Openb. 3:7) Want dit is zeker: Zijn Koninkrijk komt, door alles heen: 'Zie Ik kom spoedig.'

*"Nee, het zal niet lang meer duren:
Hij verlangt nog meer dan wij.
Maranatha! Blijve 't wachtwoord
voor een elk, maar ook voor mij."*



Nieuw bij Philippus: Jeugdwerk Curaçao



Wij stellen ons voor:

Wij, dat zijn Esther en Lucas van Twillert. Wij zijn 17 jaar getrouwd en hebben drie kinderen: Sem (10), Noa (9) en Zoë (5). Tijdens het fotograferen van een bruiloft op Aruba in 2013 kwamen wij in contact met een zendingsgezin dat daar werkzaam was. God sprak tot ons hart en wij zijn gaan bidden of God ons wilde gebruiken op het zendingsveld. De bevestiging op onze vraag kwam twee jaar later. In 2016 werden we naar Curaçao uitgezonden vanuit onze kerkelijke gemeente, [Evangeliegemeente De Reddingsark](#) in Baarn. We wonen en werken op het Jeugdcentrum Monte Carmelo, waar we verantwoordelijk zijn voor al het jeugd- en kinderwerk van [Iglesia Bida Nobo](#). Onze activiteiten omvatten onder meer de wekelijkse jeugdavonden, zondagsschool, beheer van het jeugdcentrum en technische ondersteuning van de diensten.

Lees meer over dit project op de [website](#).

Het project Jeugdwerk Curaçao is continu op zoek naar bekwame jonge mensen die wat wij hen leren kunnen doorgeven aan anderen. (Zie 2 Timotheüs 2: 2!)

We ontvangen graag short term vrijwilligers, evenals (jeugd-)groepen om ons werk te ondersteunen. Zie de advertentie hieronder!





STEM CURAÇÃO

STEM (Short Term Engage Missions) op Curaçao! De kans om het werken en leven in een andere cultuur te ervaren.

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar en heb je het verlangen om 2 tot 6 maanden te investeren als vrijwilliger op het zandingsveld? Kom ons team op het jeugdcentrum versterken en help mee met verschillende activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen.



Aanmelden of vragen?
estherenlucas@uitdeboot.nl
WhatsApp +59995223024 (Lucas)



Hoe Peru de kerk van Roemenië moed geeft...



Vanuit Roemenië bereikte ons een prachtig getuigenis van Walter en Lixandra. Ze hebben de achterliggende tijd naarstig gezocht naar nieuwe wegen voor hun missie, nu 'Peru' vooralsnog een gesloten deur lijkt te zijn. Een nieuwe missie en een geopende deur ligt voor hen, die ze als volgt omschrijven: 'De christelijke gemeenten, zowel in Boekarest als elders in het land, bemoedigen en hen het woord prediken! De ontmoetingen vinden vaak plaats in de open lucht. Veel christenen blijken door de coronacrisis van slag te zijn, en sommigen zijn bang. Voor niet-gelovigen geldt dat in nog sterkere mate. Zo mogen zij getuigen van de redding die Jezus biedt, waarbij hun achterliggende ervaringen in Peru een extra bemoediging vormen voor de kerk in Roemenië. 'Want,' zo schrijven ze met de woorden uit Handelingen 4, 'wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben!'

Bijbels voor Burkina



De [Gereformeerde Bijbel Stichting](#) (GBS) schonk Franse bijbels voor het project '[Hart voor Burkina](#)' in het West-Afrikaanse land Burkina Faso. Zoals op de foto te zien, hebben de bijbels inmiddels gretig aftrek gevonden. GBS, hartelijk dank!

Suid-Afrika, ons kom!

BIJBELSCHOOL BEHAALD

We zijn heel blij dat we de afgelopen maanden de online cross-culturele voorbereiding aan All Nations Christian College konden afronden! Hiervoor hebben we dit mooie certificaat ontvangen.

Daarnaast volgde Simon online de cursus tot opleider voor de cursus Trauma Herstel (Trauma Healing Network Namibië).

Ondanks corona zien we ernaar uit om het eind van de zomer te vertrekken. Het doet ons goed dat velen ons tot op heden zover hebben gesteund dat de missie nu echt in zicht komt. Belangrijk gebedspunt is dat onze visums worden verstrekt. We danken dat er naar onze komst wordt uitgezien, en dat zelfs de pastorie van de kerk in Strand wordt klaargemaakt voor onze komst!

Simon en Karine Anemaet

Lees meer over [de missie van Simon en Karine](#), en hoe je hen kunt steunen.



Al bekend met ons Philippus-Bijbelleesplan?



9 dagen reizen met Filippus

- Wie was Filippus, de naamgever van onze stichting?
- Wat heeft zijn verhaal ons vandaag te zeggen?

Reis 9 dagen mee met Filippus. [Begin vandaag!](#)

In samenwerking met [YouVersion](#) en [Jesus.net](#)

Philippus vraagt
jouw steun.
Doneer eenvoudig
en snel. Zó
geklikt!



Online geven via
jouw eigen bank

Natuurlijk kun je je gift ook storten op NL 61 RABO 0332663949 t.n.v. stichting Philippus.

Ook kun je Philippus [machtigen](#) voor een eenmalige of periodieke afschrijving.



Philippus is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.
RSIN: 858797483

De volgende Philippus Post verschijnt DV mei 2021

stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad
The Netherlands

Website: www.stichtingphilippus.org

Facebook: [stichting_philippus](https://www.facebook.com/stichting_philippus)



mailer lite