

Philippus Post

nr. 7 / december 2019



Toe sê die Gees vir Filippus: "Gaan loop saam met daardie wa." (Bybel in Afrikaans)

De wagen rijdt verder

Nog maar anderhalf jaar geleden begon de wagen van stichting Philippus te rijden. En wat gebeurde er onderweg al niet! Ook in dit decemberjournaal mogen we weer prachtige ontwikkelingen melden. Als bestuur ervaren we dit als rijke zegen, en een bevestiging dat God ons wil gebruiken als instrument voor het uitvoeren van de Grote Opdracht.



Om de vaart er in te houden, kunnen we niet zonder je hulp. Daarom een dringende oproep: klim ook op die wagen! Dat kan op allerlei [manieren](#). Kijk hieronder ook hoe je gemakkelijk en snel kunt [doneren](#).

En mag het je vergaan als de Ethiopische afgezant van de Candace. Na zijn ontmoeting met Filippus lezen we: Hij vervolgde zijn weg met blijdschap.

Datzelfde wens ik alle lezers toe voor jullie reis door 2020!

Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

Andes Mission Peru (AMP)

Flessenpost in de Amazone

Duizend mensen hebben medische hulp gekregen. Tegelijkertijd hoorden ze de boodschap van het Evangelie! Ziedaar het 'resultaat' van onze

medische evangelisatiecampagne van anderhalve week, diep in de Zuid-Amerikaanse jungle. Ook de lange reis zelf (drie dagen heen en terug) bleef niet onbenut. Vanuit de jeep deelden we evangelisatiefoldertjes uit aan iedereen onderweg. En tijdens de lange



boottocht over de Amazone lieten we honderden oranje flesjes te water. In elk flesje een evangelisatiefoldertje, bijbelteksten in vier verschillende stamtalen en een handvol knikkers. Ze drijven mee met de rivier tot ze ergens aan wal komen en iemand ze oproept. God weet precies de plek en de tijd en Hij zal Zijn Woord niet leeg doen weerkeren!

Lees hier meer over het project [AMP](#) en hoe je het kunt steunen.

Vacature Peru

"**Casa Segura**" (Veilig Huis) is een groeiende organisatie van kindertehuizen in Latijns Amerika. De noodzaak van dit soort instellingen is helaas nog steeds aanwezig in een samenleving waar opvang door familie of een ander gezin geen optie is. Sinds kort is er ook een Casa Segura in Urubamba, nabij het project AMP. Vanuit hier zijn contacten gelegd met het beheerdersechtpaar Andres en Jessica. Zij doen nu via Philippus een oproep voor vrijwilligers of veldwerkers (short term of long term) die hen gaan bijstaan. [Meer informatie](#) over dit tehuis.

Interesse of misschien wel een roeping voor dit werk? Neem [contact](#) op.

Uitgezonden naar Peru



Op zondag 24 november werden Walter en Lixandra Ruiz Figueroa vanuit de ICF gemeente te Rotterdam uitgezonden. Afgezonderd voor het werk in Peru.

"En nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan." (Hand. 13)

Lees [hier](#) alles over de missie van Walter en Lixandra onder de kinderen van Lima.



Uitzwaaien op Schiphol.

vlnr: Walter, Gijsbert Koelewijn (namens het Support Team), Lixandra, Jolande en Kees Moerman (namens Philippus).

Inmiddels is het zendingsechtpaar al met de eerste activiteiten begonnen. De boodschap van Licht in de donkerste straten van de hoofdstad Lima. "Gaat aan gene straten, en gij zult Hem vinden klaar!"

Giften voor het project 'Serving the Needy' worden reikhalzend tegemoet gezien. Stort je bijdrage op rek. nr. NL61 RABO 0332 6639 49 t.n.v. stichting Philippus. Vermeld: Serving the Needy Peru. Je kunt de stichting ook [machtigen](#).

Philippus naar de Filipijnen: Yael's Kids Mission



Mooi nieuws: stichting Philippus breidt haar werk uit naar de Filipijnen.

Er is een samenwerking tot stand gekomen met [Yael's Kids Mission](#), een vereniging van Nederlandse vrienden rondom deze jonge Filipijnse vrouw.

In de sloppenwijken van haar woonplaats geeft Yael de boodschap van hoop en redding door aan kinderen. In de toekomst wil ze dit graag uitbreiden naar tieners.

Van harte willen we dit evangelisatie- en hulpverleningswerk ondersteunen en zo mogelijk uitbreiden.

Al op heel jonge leeftijd is Yael vooral op zichzelf aangewezen. Het leven is een gevecht, maar met veel doorzettingsvermogen lukt het haar om de opleiding tot onderwijzeres te volgen.

Wanneer ze een groepje kinderen uit de sloppenwijk moet leren lezen en schrijven, wordt ze diep geraakt. Ze ervaart dat God haar roept om uit te reiken naar deze kinderen die, net als zij zelf, moeten knokken om iets te kunnen bereiken.

Het bijzondere levensverhaal van Yael en hoe zij tot geloof kwam lees je in dit [interview](#) in het RD.

Lees [hier](#) meer over dit project en hoe je het kunt steunen!



Zwart-Wit of veelkleurig...

Waar denk je aan bij zwart-wit? Ik denk aan snoepgoed van vroeger. Maar ook aan de eerste auto's uit de tijd dat je alleen kon kiezen tussen zwart of wit. En natuurlijk denken we deze decembermaand aan de zwarte Piet en de witte Sint. Overigens, dat 'Nederlandse' probleem ervaren we hier op Curaçao totaal niet. De toch al donkere Curaçaoënaars schminken zich zo zwart mogelijk en zijn gek op de combinatie met de witte Sint.

Misschien zeg je wel: wat lekker dat ze op Curaçao niet moeilijk doen over zwarte Piet. Maar wat hier ook volop gebeurt is het elkaar de zwarte piet toespelen. Want bij zwart-wit denk ik ook aan de balk en de splinter: eindeloos kijken wat de ander doet, veroordelen, aannames en zwart-wit standpunten. Ik noem dat het plukken van de boom van kennis van goed en kwaad. Het is een diepgeworteld kwaad in onze wijk.

De verleiding is groot om mee te doen en zo onderdeel te worden van het zwart-wit denken. Het is echter onze roeping om, net als Paulus (Efeze 3), de 'veelvuldige (of veelkleurige) wijsheid' bekend te maken. Hier op Curaçao en overall!

Warme groet, André en Agaath Vis

Lees meer over het project [De Open Poort](#) en hoe je het kunt steunen.

Bangladesh



Hoop voor 500 kinderen

De Bengaalse predikant Mrinal Ratna zag het afgelopen jaar de vervulling van zijn droom steeds dichterbij komen: de aanschaf van een flink terrein om daar in de toekomst een internaat en school te bouwen. Doel: de opvang van 500 kinderen.

Uiterlijk begin maart 2020 moet de laatste €10.000 worden voldaan. Ondertussen mag op het stuk land groente worden verbouwd voor de 50 kinderen die nu al onderdak krijgen. Grote armoede is in Bangladesh vaak de reden dat kinderen uit huis geplaatst worden.

Eén van deze kinderen is Shmoronika Tripura. Zij is geboren op 25 september 2014 in een boerengezinnetje dat rond moet komen van minder dan drie dollar per dag. Voor 1 euro per dag is Shmoronika jouw adoptiekind!

[Word sponsor.](#)



Pastor Mrinal Ratna over zijn droom. Lees meer over het project in [Bangladesh](#).

Nog op zoek naar een originele Kerstvertelling?

"Wat een drukte in de straten van Cusco! Manuel houdt de hand van oma stevig vast. Stel je voor dat hij haar zou kwijtraken. Hij zou echt niet weten hoe hij dan thuis moest komen. Hij woont nog maar een paar weken bij zijn oma in de stad.

Even denkt hij aan het stille dorpje hoog in de bergen, waar hij samen met zijn moeder woont..."

Een authentiek kerstverhaal uit Peru.

[Download](#) gratis!



December. De D is weer in de maand!

De D van Doneren.

De D van Doe het Direct.

De D van Dankjewel!

Snel en makkelijk - klik op onderstaande afbeelding.



Online geven via
jouw eigen bank

Natuurlijk kun je ook je gift storten op NL61 RABO 0332 6639 49 t.n.v. stichting Philippus.

Ook kun je Philippus machtigen, bijvoorbeeld voor een periodieke afschrijving, of om voor een specifiek project te doneren.

Philippus is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Je gift is fiscaal aftrekbaar.
RSIN: 858797483



De volgende Philippus Post verschijnt DV januari-februari 2020

stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad
The Netherlands

Website: www.stichtingphilippus.org

Facebook: [stichting_philippus](https://www.facebook.com/stichting_philippus)

SHARE

mailer lite