



Andes Mission Peru is een kleinschalig project onder verantwoordelijkheid van de lokale kerk in Urubamba en in samenwerking met de stichting Philippos.

Met kinderbijbelclub's, evangelisatiecursus en equithérapie bereiken wij de kinderen uit onze omgeving met het evangelie en onze zorg.

*Naar 2 Kronieken 7:14.
Als Mijn volk zich vermedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.*

Lieve Familie en Vrienden,
Van Kerst tot begin Maart is het grote vakantie in Peru. Aan de kust is het dan heerlijk zonnig weer, maar hier in de Andes en in de Jungle is het dan regentijd. In Januari zijn we een paar daagjes weg geweest en hebben we de diepste kloof van de Andes bezocht, we hebben een zendingsfamilie die in het ziekenhuis daar in de buurt hun vierde kindje hebben gekregen kunnen helpen om met al hun spullen mee terug te rijden om weer naar hun thuis in de jungle te gaan. Onze kerk organiseert elk jaar op het terrein van de Bijbelschool verschillende kampen/conferenties voor kinderen, jongeren, echt)paren/gezinnen, dominees, en een vakantie bijbel week voor buitenkerkelijke kinderen. Met onze tent zijn wij als gezinnetje op de weeklange gezinsconferentie geweest, het was prachtig en is tot zegen geweest voor veel gezinnen.

Regenachtige Vakantie Bijbel Week
Dit jaar heeft de regentijd ons hele landje onder water gezet en is het één modderbael. Ook drukte het grondwater onze ondergrondse watertank in elkaar zodat er een scheur in kwam en we modderwater uit de kranen hadden. We investeren tijd en geld om alles weer te repareren en het water van het land te krijgen. Helaas kunnen we vanwege de lock-down nu niet verder en moet de rest wachten tot de crisis voorbij is. Terwijl de regen naar beneden stroomde hadden we een prachtige vakantie bijbel week over de Ark van Noach met als thema "Veilig in de Ark". Elke dag zijn er tussen de 96 en 179 kinderen geweest. Veel kinderen hadden oprechte interesse in het Evangelie en we bidden dat God zal doorwerken in hun harten.



Zelf heb ik ook ontzettend veel geleerd door de bijbelstudie over de Zondvloed die ik deed voor de bijbelverhalen die ik mocht vertellen vijf dagen lang en elke dag voor vier leeftijds groepen, in totaal 20 vertellingen. Vier dagen heb ik een verhaal verteld met een verschillende focus: de zonde in de tijd van Noach en nu, de gehoorzaamheid en het geloof van Noach in het bouwen van de ark, de vergelijking van de Ark met Jezus Christus en de vergeving en redding die Hij geeft. De laatste dag heb ik het Evangelie uitgelegd aan de hand van het woordeloze boek en bij elke kleur een voorbeeld vanuit het verhaal van de Ark van Noach. Naast het bijbelverhaal leerden de kinderen een bijbelvers, nieuwe liederen, maakten ze een bijbels werkblad en knutselwerkjes en natuurlijk was er tijd voor sport en spel.



Corona crisis in Peru
Inmiddels staat de hele wereld op zijn kop vanwege het Corona virus en sinds begin Maart zijn er ook gevallen in Peru. Mensen begonnen gelijk te hamsteren en vooral de rijst, suiker en wc-papier waren hier favoriet, in de winkel waar wij altijd onze boodschappen doen werd er ruzie gemaakt over wie het eerste in de rij stond voor een zak met rijst... De Peruaanse regering heeft gelijk strenge maatregelen genomen en we zitten nu in een maand-lange quarantaine die waarschijnlijk nog wel langer zal duren. Het openbaar vervoer ligt plat en we mogen alleen ons huis uit naar een ziekenhuis, apotheek, bank of (super)markt (één per gezin en geen kinderen mee). We hebben ruim inkopen gedaan van alles wat je maar nodig kunt hebben. We hebben gelukkig ook Yojan's oude vader aan genoeg levensmiddelen kunnen helpen en ook een vrouw bij ons uit de kerk die een dochtertje heeft van 6 en ook net een baby heeft gekregen en waarvan haar man haar in de steek heeft gelaten.

In Peru leven veel mensen bij de dag en werken vandaag voor het brood van morgen. Zij kunnen een periode zonder werk financieel bijna niet opvangen. De overheid geeft gelukkig voor miljoenen arme gezinnen een extra bijdrage voor deze maanden. Voor iedereen is het echt een situatie van vertrouwen op God en voor onszelf ook zeker financieel omdat we voor ons persoonlijke inkomen volledig afhankelijk zijn van het werk met toeristen die voorlopig niet zullen kunnen komen...
Zoals in de bijbeltekst bovenaan: laten we onze zonden belijden en tot God bidden zodat Hij dan zal horen en uitkomst geven en laten we vertrouwen dat Hij alles zal doen meewerken ten goede.

Gabriela is in December 4jaar geworden en is begin Maart voor het eerst naar de christelijke kleuterschool van onze kerk geweest, een zegen dat die bestaat! Helaas was ook dat van korte duur vanwege het virus en geven we nu voorlopig thuisonderwijs.



Bid en Dank met ons!
- Voor de fijne daagjes weg en voor de mooie gezinsconferentie en dat het tot zegen zal zijn voor veel huwelijken.
- Voor de gezegende vakantie bijbelweek die we gehad hebben en dat veel nieuwe kinderen naar de bijbelclubs zullen komen en echt tot geloof mogen komen.
- Voor de Corona crisis wereldwijd en in Peru, voor wijsheid voor de regeringen en dat het veel mensen op de knieën mag brengen om vergeving van zonden en dat God ons land weer gezond zal maken.
- Voor onze persoonlijke en financiële situatie waarin we geloven dat God zal blijven voorzien en dat we rustig op God zullen blijven vertrouwen in alles.



Bedankt voor uw geestelijke en financiële ondersteuning!
We hebben dit jaar een goede start gemaakt dankzij onze trouwe gevers en een aantal verrassende nieuwe giften. De projectinkomsten zitten daarmee al goed op schema dit jaar.

Onze persoonlijke financiële situatie is er minder goed aan toe: we hebben net drie maanden regen/laagseizoen achter de rug waarbij we ook flink wat waterschade hebben opgelopen en we hebben nu vanwege de lock-down door het coronavirus voorlopig geen zicht op toeristen dit jaar voor de paardrijtochten. We hebben daarom voorlopig 0,0 inkomen voor onze vaste lasten en levensonderhoud en ook de paarden eten wel door...
We willen daarom vragen of u wilt overwegen ons te helpen met een eenmalige of (voor dit jaar) periodieke gift voor ons persoonlijke levensonderhoud. U kunt dit overmaken naar NL14INGB0005712195 t.n.v. K.Stijnen e/o Y.Boza. Hartelijk dank!

Giften voor het project zijn welkom op: (ANBI)
NL70RABO0334959195
(T.n.v. St. Philippos)
Andes Mission Peru



FOTO's
Klik op de link op het foto-album te bekijken.
<https://photos.app.goo.gl/IRA7EHneYJJoJW5x5>



Copyright © Andes Mission Peru, All rights reserved.

Ons post-adres is:
Katharina Stijnen
Carreo Central Urubamba
Cusco
Peru

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

andesmissionperu@gmail.com

WWW.ANDESMISSIONPERU.COM

