

Philippus Post

nr. 3 / april 2019



'Hoe zou ik het kunnen begrijpen, als niemand mij de weg wijst?'



Beste lezer!

Graag houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen bij onze jonge stichting. Want al zijn we nog klein, toch zijn we al van grote betekenis voor het werk in o.a. Bangladesh en Peru. Philippus mag zijn weg vervolgen! Loop je mee?

Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

Een jaar geleden

In maart 2018 bezochten we het project van pastor Mark in Bangladesh.

Penningmeester Remco Zetzema (rechts) en zijn zakenpartner Jan Willem van de Poppe (Z&P advies) houden het welkomst spandoek hoog. De kinderen wachten ons op met bloemen en lekkernijen.



Een jaar later

Was de droom van pastor Mark onbereikbaar? Op de foto staat hij (rechts) bij het stuk land dat ideaal leek voor de bouw van een school en



opvangcentrum voor zo'n 500 kansarme kinderen. Vorige week schreef hij: "We plannen 20 juni 2019 om het hele aankoopbedrag te voldoen. Het is werkelijk een enorme uitdaging. Blijf voor ons bidden. Als

iemand zou kunnen bijdragen, zal dat zo'n grote zegen zijn voor onze lijdende kinderen!"

Hoe kun je helpen?

Het project van pastor Mark verdient ons gebed en onze gaven. Maak een gift over, zodat uiterlijk juni de grond aangekocht kan worden.

Het Philippus-sponsor programma is van start gegaan. Neem een van de kinderen van het Delight Children Home voor je rekening. Voor 1 euro per dag zet u een onbetaalbare verandering in werking voor een van deze 'kleinen'!



Terug naar Peru

Zondag 3 maart was er een afscheidsmoment tijdens de dienst in de ICF gemeente in Utrecht. Voor Karina, Yojan en hun dochtertje Gabriela zat het

verlof in Nederland er weer op. Het werk in Peru wacht weer!

Herstart van activiteiten

Karina: "Na een fijn verlof in Nederland wachtten de buurkids in Peru ons bij terugkomst al weer op om mee te gaan naar de kerk en kinderclub."

Lees hier alles over het project onder de kinderen van de Andes:



<https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/peru>

Nodig Philippus uit voor een boeiende presentatie!



Vereniging of gemeente-avond? Wij van Philippus komen graag naar je toe. Zo kunnen we je vertellen wat ons drijft. En geven we een indruk in woord en beeld van ons werk in Peru of Bangladesh. En vertellen we over onze plannen voor Indonesië, Zuid-Afrika en andere landen. Help mee om het Philippus-werk bekend te maken!



Klim op de wagen!

Filippus werd uitgenodigd om op de wagen van de Afrikaan te klimmen. Ook vandaag klinkt de vraag om samen op te trekken en het

goede nieuws te delen.

Word vriend en steun de stichting met een maandelijks bedrag. Dat kan al vanaf € 5.

Ik klim ook op die wagen!

Of maak eenmalig een gift over voor het Philippus werk.

Geef wat je kunt. En ontvang het in veelvoud terug! Hartelijk dank.

NL61 RABO 0332 6639 49 (t.n.v. stichting Philippus)

Stichting Philippus is door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Ik maak een gift over.

De volgende Philippus Post verschijnt DV mei 2019

stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad
The Netherlands

Website: www.stichtingphilippus.org

Facebook: [stichting_philippus](https://www.facebook.com/stichting_philippus)

SHARE

mailer lite