

Philippus Post

nr. 5 / juli-augustus 2019



'Hoe zou ik het kunnen begrijpen, als niemand mij de weg wijst?'



Een prachtig uitzicht

Bella Vista - 'prachtig uitzicht'. In het plaatsje met deze toepasselijke naam kwam de nieuwe kinderclub bijeen. Hier, in het indrukwekkende Andesgebergte, wordt kinderen een nóg grootser perspectief voorgehouden: het Koninkrijk der Hemelen is voor hen die zijn zoals zij. (Marcus 10: 14)

Deze zomernieuwsbrief heeft zodoende geen last van de komkommertijd. Het goede nieuws wordt wereldwijd verspreid - en stichting Philippus mag hierbij als instrument dienen, steeds meer. Want dat is waar evangelisatiewerk ten diepste om gaat: zicht bieden op het Koninkrijk der Hemelen. Een blij vooruitzicht. Bella vista!

Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

Curaçao - De Open Poort



Bo tin balor - je mag er zijn!

De Open Poort bestaat dit jaar 15 jaar. Een vaste activiteit van het project is het jaarlijkse vakantieplan. Een aantal dagen in de zomervakantie samen allerlei activiteiten doen. Het thema voor dit jaar: 'En God zag dat het goed was.' Mens en dier zijn goed geschapen.

We vertelden bij elke dagopening over de schepping, en over Noach die met alle dieren door God gespaard werd. Maar ook over Jezus die ervoor zorgt dat we er bij mogen horen. De kinderen knutselden dieren en leerden het lied: "Je mag er zijn." Aan het eind van de week werd het door alle kinderen uit volle borst gezongen. Op de laatste avond lieten vijftig kinderen en vijfentwintig vrijwilligers alles zien aan de ouders en de bezoekers. We zongen tot slot: "Dios ta grandi" - God is groot. Dankbaar kijken we terug op deze dagen en geloven dat de zegen van God op deze kinderen neerdaalt. Het is Zijn werk!

Warme groet, André en Agaath

Lees meer over project [De Open Poort](#) en hoe je het kunt [steunen](#).

Andes Mission Peru (AMP)



Het kinderwerk vermenigvuldigt zich!

Zendingswerker Karina Boza-Stijnen ontving in de achterliggende maanden van verschillende kanten hulpvragen bij het opstarten van een Kinderbijbelclub. Karina geeft dan een korte cursus kinderevangelisatie, en voorziet via project AMP in materiaal. Bijvoorbeeld een complete set Bijbelse platen voor bij de Bijbelvertellingen. Op deze manier zijn in de achterliggende tijd maar liefst vier nieuwe clubs opgestart!

Samen met haar man Yojan nam Karina ook deel aan een medische evangelisatiecampagne van hun gemeente Nueva Vida in Urubamba. Dat leverde bemoedigende reacties op!

Foto: de nieuwe club in Bella Vista.

Lees meer over het [project AMP](#) en hoe je het kunt [steunen](#).

Called 2 Serve!



Geroepen om te dienen - Het Peruaans-Romeense echtpaar Walter en Lixandra presenteert hun toekomstplannen aan hun gemeente, de International Christian Fellowship in Rotterdam.

Vanaf december 2019 willen zij gaan werken onder de (straat)kinderen in Lima, Peru. De komende maanden zijn een tijd van voorbereiding en fondswerving.

Philippus ziet er naar uit om hen samen met ICF Rotterdam uit te zenden.

Bekijk hier de [presentatie!](#)

Foto: v.l.n.r.: Lixandra, Walter, en pastor Coen Legemaate van ICF Rotterdam.

Giften voor het project van Walter en Lixandra zijn welkom op rek. nr. NL61 RABO 0332 6639 49 t.n.v. stichting Philippus. Vermeld: straatkinderen Lima.

Candace Creations

In het verhaal van Philippus en de kamerling (Handelingen 8) speelt een vrouw op de achtergrond mee: de Candace, een Afrikaanse koningin in wiens dienst de eunuch stond.

Aan deze vrouw ontleent 'Candace Creations' haar naam. Onder dit label worden creatieve

producten aangeboden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van stichting Philippus: Bijbels onderwijs wereldwijd.

Hieronder een aantal producten. Aanbevolen!



Babybroekje
Maat 50 - 92
Stof naar keuze
€ 15,-



Babyjurkje
Maat 74 - 122
Stof naar keuze
€ 17,50



Stop the plastic soup!
Gehaakt (winkel) tasje
diverse kleuren
€ 7,50

Bestellen via [Facebook Candace Creations](#) , of via de Philippus [webshop](#).
Bestellingen vanaf € 20,- worden gratis verzonden.

Denk in het nieuwe verenigingsseizoen aan Philippus!



Vereniging of gemeente-avond? Wij van Philippus komen graag naar je toe. Zo kunnen we je vertellen wat ons drijft. En geven we een indruk in woord en beeld van ons werk in Peru, Curaçao of Bangladesh. En vertellen we over onze plannen voor Indonesië, Zuid-Afrika en andere landen. Help mee het Philippus-werk bekendheid te geven!



Als je voor een dubbeltje geboren bent...

... dan word je nooit een kwartje. Zo luidt het gezegde tenminste.

Shuvo Tripura uit Bangladesh lijkt zo'n kind. Hij werd geboren (26 november 2013) in pure armoede. Een boeregezinnetje dat rond moet komen van nog geen drie dollar per dag. En daarom uit huis geplaatst. Gelukkig liefdevol opgenomen in het **Delight Children Home** van pastor Ratna.

Misschien wordt ie zo nog eens een kwartje. Of... zullen we er een euro van maken? Dat kost het je, als je hem of een van zijn klasgenootjes sponsort. **Begin er vandaag mee!**

Klim ook op die wagen!

wagen van de Ethiopiër.
Vandaag de dag is de
opdracht om het goede
nieuws te delen nog
even actueel.
Daarom vragen wij jou
om ook 'op de wagen te
klimmen'!



Maak een gift over voor het Philippus werk.

Geef wat je kunt. En ontvang het in veelvoud terug! Hartelijk dank.

NL61 RABO 0332 6639 49 (t.n.v. stichting Philippus)

Stichting Philippus is door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Ik maak een gift over.

De volgende Philippus Post verschijnt DV september/oktober 2019

stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad
The Netherlands

Website: www.stichtingphilippus.org

Facebook: [stichting_philippus](https://www.facebook.com/stichting_philippus)

SHARE

mailer lite