

# Philippus Post

nr. 4 / mei 2019



*'Hoe zou ik het kunnen begrijpen, als niemand mij de weg wijst?'*

## Philippus één jaar jong!

Mei 2018 stapten we met z'n drieën naar de notaris in Amersfoort. De 'wagen' van Philippus ging rijden! Nu, precies een jaar later, tellen we onze zegeningen. Philippus werd in die korte tijd van betekenis voor het werk in Bangladesh, Peru en sinds kort ook Curaçao! Wereldwijd Bijbels onderwijs - ook vanuit Hongarije, Syrië, Indonesië en Zuid-Afrika bereikten ons vragen om hulp.



Al deze ontwikkelingen roepen om betrokkenheid van een grotere achterban. Help daarom mee om het werk van Philippus breder bekend te maken. Zodat we meer mensen de Weg kunnen wijzen. Klim ook op die wagen - Join the Chariot!

*Kees Moerman, voorzitter van het bestuur*



## De Open Poort - Curaçao

Vanaf 1 mei heeft Philippus het project De Open Poort op Curaçao onder haar vleugels genomen. Daartoe is door beide partijen een "memorandum van



Stichting Kinderwerk De Open Poort (SKOP) legt de focus op het uitdragen van het evangelie bij extreem kansarme kinderen op Curaçao. Door middel van activiteiten als kinderdiensten, gezinsdagen en een

overeenstemming" getekend. Goed nieuws voor Philippus, voor De Open Poort, maar natuurlijk vooral voor de kinderen en jongeren van Curaçao! Het project wordt geleid door het Nederlandse echtpaar André en Agaath Vis.

De samenwerking opent ook perspectieven voor verdere uitbreiding van onze missie naar het Caribisch gebied.

Lees meer over dit project op de websites van [Philippus](#) en [De Open Poort](#).

vakantieplan worden christelijke waarden gedeeld. Ook worden concrete hulpverleningstrajecten geboden aan groepen, individuen en gezinnen.

"De Open Poort wil een plek van vrede en rust zijn in de veelkleurige wijk Soto. Wij willen praktische en geestelijke hulp bieden in elke fase, van baby tot volwassene", aldus projectleider André Vis. "We verzorgen onder meer huiswerkbegeleiding, tienerbijeenkomsten en hulp aan tienermoeders in de kansarme omgeving van Soto."



## Ondertussen in Peru...

"Hermana Karina, we hebben een probleem". De tweelingbroertjes Alvaro en Diego (11) komen bezorgd naar me toe. De (katholieke) school waarop ze zitten wil dat zij catechese volgen met het oog op de eerste communie. Bij die

gelegenheid wordt altijd een groot feest gegeven waarbij de alcohol rijkelijk vloeit.

De tweeling (foto 1e en 3e van links) vraagt me een document op te stellen dat aangeeft dat ze regelmatig met ons mee naar de kerk gaan, en dat ze daarom geen communie willen doen in de

katholieke kerk.

Het verzoek stemt me blij - maar ook bezorgd. In principe moet de school zo'n document accepteren. Bid met ons mee dat het prille geloof van de tweeling stand zal houden! Het is voor deze kinderen heel wat om bij alle misleidende opvattingen die ze op school meekrijgen de juiste keuzes te maken!



## Nodig Philippus uit voor een boeiende presentatie!



Vereniging of gemeente-avond? Wij van Philippus komen graag naar je toe. Zo kunnen we je vertellen wat ons drijft. En geven we een indruk in woord en beeld van ons werk in Peru, Curaçao of Bangladesh. En vertellen we over onze plannen voor Indonesië, Zuid-Afrika en andere landen. Help mee het Philippus-werk bekendheid te geven!

### Als je voor een dubbeltje geboren bent...

... dan word je nooit een kwartje. Zo luidt het gezegde tenminste.

Shahara Chakma uit Bangladesh lijkt zo'n

kind. Ze werd geboren (19 januari 2012) in pure armoede. Een boerengezinnetje dat rond moet komen van nog geen drie dollar per dag. En daarom uit huis geplaatst. Gelukkig liefdevol opgenomen in het **Delight Children Home** van pastor Ratna. Misschien wordt ze zo nog eens een kwartje. Of... zullen we er een euro van maken? Dat kost het je, als je haar of een van haar klasgenootjes sponsort.

**Begin er vandaag mee!**



## Zang en Muziek



**HOE VER MEN OOK  
ZIJN **SCHEP**  
ZIET REGEREN**

Hasselt - zaterdag 15 juni

Een avond vol zang en muziek  
in de Grote of Stephanuskerk

Mannenkoor "Canticum" (Gouda)  
- Henri Adema

Gemengd koor "Asaf" (Kampen)

## Nachtconcert

Op 17 mei vond in de Bovenkerk van Kampen een "nachtconcert" plaats. Het thema: Licht in de nacht! Een indrukwekkende avond met prachtige muziek. Klik hier voor een [impressie](#).

## Concert Hasselt

Zaterdag 15 juni ben je van harte welkom in de Stephanuskerk in Hasselt. [Zingen en musiceren](#) rondom het thema van Gods wereldwijde koninkrijk.



## Gratis LED-sleutelhanger

Sleutelhanger met licht. Voorzien van het Philippus logo met de tekst: Uw Woord is een licht op mijn pad.

Gratis voor iedereen die voor 1 juni

minimaal € 10,- doneert voor het werk van Philippus. Machtig ons nu via onderstaande knop!

Stuur mij ook zo'n LED sleutelhanger!



## Klim op de wagen!

Filippus werd uitgenodigd om op de wagen van de Afrikaan te klimmen. Ook vandaag klinkt de vraag om samen op te trekken en het goede nieuws te delen.

Word vriend en steun de stichting met een maandelijks bedrag. Dat kan al vanaf € 5.

Ik klim ook op die wagen!

Of maak eenmalig een gift over voor het Philippus werk.

Geef wat je kunt. En ontvang het in veelvoud terug! Hartelijk dank.

NL61 RABO 0332 6639 49 (t.n.v. stichting Philippus)

*Stichting Philippus is door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.*

Ik maak een gift over.

De volgende Philippus Post verschijnt DV juli 2019

### stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad  
The Netherlands

Website: [www.stichtingphilippus.org](http://www.stichtingphilippus.org)

Facebook: [stichting\\_philippus](https://www.facebook.com/stichting_philippus)

SHARE

mailer lite