



Roh Allah berkata kepada Filipus, "Pergilah mendekati kendaraan itu."

(Handelingen 8: 29, Bijbel in het Maleis)

Welcome boden



"Ook op plekken waar nog geen christenen woonden werd het evangelie dankbaar ontvangen."

Wie denkt dat zendingswerk altijd tegen de klippen op gaat, heeft het mis. Karina doet verslag van haar medische zendingsreis naar de Cabineño stammen in de jungle van Bolivia. In dorpjes waar nog nooit een auto was geweest, verscheen nu een 'auto met het evangelie! Wat waren ze welkom! Het deed me denken aan het woord uit Jesaja 52: "Hoe lieflijk zijn op de

bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen..." Een andere vertaling heeft: "Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt..." Met een variant, toegepast op de situatie: Hoe welkom zijn de wielen in de jungle!

Welkom is deze boodschap ook voor de Roemeense drugsverslaafde, voor de Surinaamse Wayana's en voor de Bataks van Kalimantan. Op dat eiland, het vroegere Borneo, komen christen- en moslimkinderen graag naar de kleuterschool van Kota Palem. Wie helpt mee om hen ook basisonderwijs te bieden?

Met de boodschap van vrede naar de bergen, naar de jungle, naar de stad... het kan, het mag, het móet!

Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

Pelgrims op pad

Walter en Lixandra, Roemenië

"Heere, zend vandaag een ziel op ons pad om van u te getuigen... Amen!" Het is ons gebed op iedere dag dat we erop uit gaan.



Boekarest, een stad met vier miljoen inwoners, biedt volop kansen om mensen te ontmoeten bij winkels, stations en restaurants. Voordat we naar het centrum gingen deden we dit gebed bij de deur van ons appartement.

Toen we het metrostation uitliepen, werden we getroffen door wat we zagen. Op de trap lag een jonge man in foetushouding te slapen, terwijl tientallen mensen langs hem liepen.

Sommigen negeerden hem, anderen schudden het hoofd, maar allen liepen verder. We moesten denken aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daarom stopten we en probeerden hem wakker te maken. Omdat we dachten dat hij ziek was, belden we de ambulance. “Altijd hetzelfde liedje,” mopperden ze, “drugsverslaafd.”

Toen iedereen weg was, kochten we een broodje voor hem en maakten een praatje. “Toen ik achttien was ben ik weggestuurd uit het weeshuis, en nu leef ik op straat,” zei Cosmin. “Hier slaap ik altijd.”

Nadat we met hem gebeden hadden namen we afscheid, en beloofden hem nog eens op te zoeken. De volgende keer had hij een hond bij zich. Deze keer namen we hem mee uit eten, waarbij hij ons meer over zijn leven vertelde.

Het is een voorbeeld van hoe we gestalte proberen te geven aan Jezus’ woorden uit Mattheüs 25:

“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.”

Een zuster aarzelde niet om een paar jassen van haar zoon voor Cosmin te bestemmen, want de winter komt er aan. En zo vervolgen we onze weg, “als pelgrims in deze wereld.”

Met het Woord de jungle in...

Een medische zendingsreis naar Bolivia - Karina Boza V. -Stijnen, Peru



Drie dagen rijden door bergen en over bergpassen bracht ons in de Boliviaanse jungle, waar onze medische zendingsreis pas echt zou beginnen.

Samen met andere zendingen, een dokter, verpleegkundige, een tandarts en assistent vertrokken we met twee jeeps dieper de jungle in. Het doel was om de Cabineño stammen te bereiken met het evangelie en medische zorg. Veel van deze stammen leven met zo'n twintig tot vijftig families bij elkaar in een dorpje en voorzien in hun levensonderhoud met de pluk en verkoop van kastanjes. Ze hebben meestal wel een basisschooltje en heel soms een middelbaar schooltje in het dorp, maar jongeren trekken daarna

In elk dorp zetten we onze tenten op, bijvoorbeeld op de stoep van het dorpsschooltje of op een grasveldje van een christelijk kerkje dat er gelukkig soms ook was.

Elke avond, als de klamme hitte wat afnam, hielden we voor de volwassenen een evangelisatiedienst in het kerkje of in de openlucht, en een kinderbijbelclub voor de kinderen. Het zingen overstemde het geluid van de krekels en zoemende muggen. De volgende ochtend hielden we kliniek met de dokter en tandarts voor alle mensen uit het dorp. 's Middags reden we dan weer verder.

Zes dagen trokken we zo van dorpje naar dorpje.

vaak weg naar de stad om verder te leren. Daar komen ze regelmatig in de problemen. Er is veel alcoholmisbruik en er zijn veel tienermoeders.

Met de jeeps moesten we soms op een groot houten vlot de rivier oversteken om bij de dorpjes te komen. Bij één dorpje hadden de mannen dagen gewerkt om een breed pad door de jungle te hakken, zodat wij - als allereersten ooit! - dit dorpje met een auto konden bereiken. Een auto met het evangelie! De vrouwen filmden onze aankomst dan weer wel met hun aloude mobieltjes. De mensen waren erg hartelijk en we kregen allerlei lekkers te eten: zeboevlees als ontbijt, heerlijke vis, gebakken krokodillenstaart en een soort buidelrat die toch ook heerlijk smaakte!

De mensen waren erg bemoedigd door ons bezoek. Soms was er maar één christelijk gezin in een dorpje. Soms was er wel een kerkje maar nog geen kinderwerk, en mochten we tips en aanmoediging geven om dit op te starten.

Ook op de plekken waar nog geen christenen woonden werd het evangelie dankbaar ontvangen!

Bid voor deze mensen uit de jungle om standvastigheid in hun geloof, en dat velen tot geloof zullen komen.

Bid ook voor ons nu wij na twee weken ons werk in het Peruaanse Andesgebergte weer op zullen pakken.

Lees meer over [Andes Mission Peru](#)

"Jij bent zeker erg verdrietig...?"

Anneke Kempeneers, Suriname



Wayana's tonen gewoonlijk niet zoveel emoties, maar op deze laatste dag van de bijbelcampagne wordt er toch behoorlijk gegiecheld en naar elkaar geseind. Begrijpelijk, want het thema is: 'Het bouwen en onderhouden van je relatie met je man/vrouw'. Eerst maar eens een inventarisatierondje: "Wie is er getrouwd?" Jongeren van rond de vijftien zijn in deze cultuur in de huwbare leeftijd. Een paar meiden hebben hun kleine meegenomen om ondertussen de borst te kunnen geven. Heel gewoon hier.

Hoewel ik als single in Nederland niet snel het thema 'relaties' zal behandelen, vinden de jongeren hier het geen enkel punt om met mij daarover in gesprek te gaan. Het is voor zowel jongeren als ouders en kerkleiders best een moeilijk onderwerp. Want tot voor kort kozen de ouders een partner voor hun kind. Maar door westerse invloeden

De tijd terugdraaien kan niet, dus ga ik regelmatig met jongeren én volwassenen in gesprek over wat de Bijbel zegt over het zoeken van een partner, de omgang tussen man en vrouw, en huwelijkstrouw.

Het vertrouwen van de jongeren is inmiddels zo groot dat ze mij ook vragen durven stellen. "Jij bent zeker erg verdrietig vanmorgen, omdat je geen man hebt?" Ik begrijp hun vraag, iedereen is hier getrouwd. "Nee" zeg ik, "ik ben gelukkig. Ik mis geen man. God heeft voor mij deze weg uitgekozen."

Ze zien dat ik het meen, maar het blijft vreemd voor hen. Samen ontdekken we dat er in de Bijbel ook mensen zijn die niet getrouwd waren. Bijvoorbeeld Pao (Paulus) en Jaisu (Jezus). "De meeste mensen trouwen" leg ik uit, "dat heeft God al tegen Adam gezegd. Maar soms kiest God voor iemand een andere weg. Dat is niet erg. Of je nu getrouwd

ontstaan er onder de jongeren nu allerlei verliefdheden en willen ze zelf een partner kiezen.

bent of alleen bent, het gaat erom dat je wandelt met God.”



Lees hier meer over [de missie van Anneke](#).

Kansen op Kalimantan



Er gebeuren bijzondere dingen op Kalimantan (voormalig Borneo). Stichting De Palmstad ("Kota Palem") heeft er de afgelopen jaren verschillende christelijke kleuterscholen opgericht. Die worden bezocht door kinderen van zowel christenen als moslims. De mensen in de wijk rond één van de kleuterscholen hebben gevraagd of er ook een lagere school kan worden gerealiseerd. Op het terrein achter de kleuterschool is daar ruimte voor. Daar zou een gebouw met zes lokalen gebouwd kunnen worden.

De Palmstad en Philippus zijn aan het verkennen hoe dit tot stand kan komen. We willen de mensen daar graag helpen. Wil je ook helpen (met gebed, ideeën of financiën)?



Tijdens een eerder werkbezoek aan Kalimantan (Borneo). Met veel geloof, enthousiasme en beperkte middelen kon al een aantal kleuterschooltjes worden gerealiseerd!



De grond voor een nieuwe basisschool ligt al klaar. Het wachten is nu op fondsen voor de bouw! Maak je gift over op **NL61 RABO 0332 6639 49**. Vermeld: school Kalimantan



Al sinds de oprichting bestaan er vriendschappelijke banden tussen de beide stichtingen, Philippus en [De Palmstad](#). Tijdens een gezamenlijk bezoek, een aantal jaren geleden, werd duidelijk dat Kalimantan geweldige open deuren biedt voor bijbels onderwijs. Geheel in lijn met de missie van stichting Philippus! We doen een dringend beroep op de lezers, privé of als ondernemer, om hierin te investeren. Er liggen kansen op Kalimantan! [Lees hier meer over dit project!](#)

Kom ook naar Putten!

koor- en samenzangavond met de Verenigde Veluwse Koren

zaterdag
12 nov.
Putten



Thema

“de bergen zullen vrede dragen”



Opening: ds. P. C. Hoek
predikant HHG Putten

Appèl: C. Moerman
voorzitter stichting Philippus

toegang
vrij!

collecte t.b.v.
Andes Mission Peru,
een project van
stichting Philippus

Verenigde Veluwse Koren
o.l.v. Leander van der Steen
orgel: Bert Elbertsen
dwarsfluit: Petra Lukasse

philippus
Join the Chariot!

www.stichtingphilippus.org

Kerkgebouw HHG
Henslare 2, 3882 PK Putten

Aanvang 19.30 | Kerk open 19.00
parkeergelegenheid op kerkplein

Nieuws in het kort

- **Vacatures:** we zien uit naar met name jonge vrouwen die zich geroepen zien om een kortere of langere termijn te dienen op onze velden in Peru en Zuid-Afrika. Neem contact op met [de voorzitter](#).
- Na een aanlooperperiode onder de paraplu van Philippus gaat het project Hart voor Burkina verder als zelfstandige stichting.

- DV 12 november is er in Putten een [Philippus concert](#) t.b.v. het project in Peru. Zie de poster hierboven. Het belooft een mooie avond te worden, dus kom ook!
- In september heeft Simon Anemaet een bezoek aan Suriname gebracht. Daar heeft hij o.m. voor kerkleiders gesproken over het thema 'herstel na ontrouw en huiselijk geweld'. [Simon en Karine](#) bidden over een vervolg op deze oriëntatie en hebben het verlangen om meer van hun tijd te geven voor de zending. Ze vragen gebed voor Gods leiding.

Sal jy
asseblief
bybellesse
kom gee?



Stichting PHILIPPUS stelt zich ten doel om via Bijbels onderwijs het Evangelie wereldwijd te verspreiden.

Onze partner in Zuid-Afrika (Westkaap) doet een dringend beroep op ons om zendingswerkers te plaatsen op hun projecten.

Met name op het gebied van onderwijs en welzijnswerk zijn er volop mogelijkheden.

Hoor jy die roep?

philippus
Join the Chariot!

www.stichtingphilippus.org

contact@stichtingphilippus.org

Dank voor uw gift!

Ons werk is financieel afhankelijk

van gulle gevers. Maak eenvoudig en snel je gift over door met je smartphone de QR code te scannen.



Natuurlijk kun je je gift ook storten op
NL 61 RABO 0332663949 t.n.v. stichting Philippus.

Ook kun je Philippus [machtigen](#) voor een eenmalige of periodieke afschrijving.



Philippus is door de belastingdienst erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.
RSIN: 858797483

De volgende Philippus Post verschijnt DV december 2022

stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad
The Netherlands

Website: www.stichtingphilippus.org

Facebook: [stichting_philippus](#)

 SHARE

mailer lite