



Malonme helë katip tïkai Ipokan Amole Pilipija. İtëk mëklë kanawa ekatak, tïkai.

(Hand. 8: 29, Wayana Bijbel)

Bemoedigende berichten



Zoals elke nieuwsbrief heeft ook deze Handelingen 8 vers 29 als koptekst. Deze keer in het Wayana, de stamtaal van de Indianen uit de Surinaamse binnenlanden. Sinds 2019 is Anneke Kempeneers als zendingswerker actief onder deze stam, in het grensgebied van onze voormalige kolonie met Frans Guyana. Vanaf nu verricht zij haar arbeid onder de 'paraplu' van Philippus. We zijn dankbaar dat we als stichting Anneke organisatorisch onderdak kunnen bieden, waardoor het werk onder deze junglebewoners voortgang kan vinden. En waar Gods Woord wordt gebracht, zal het niet 'ledig wederkeren'. Een bemoediging voor haar en voor ons! We hopen in de toekomst veel 'indianenverhalen' vanuit Suriname te horen. Ware verhalen dan, wel te verstaan. Het eerste lees je hieronder!

Verder in deze Philippus Post: In Bangladesh popelt men om te bouwen. Een bemoedigende ontmoeting in Roemenië. Een mini-interview met de familie Anemaet (Zuid-Afrika). Ook in Peru gaat het werk door, online én offline. En tenslotte het jaarverslag 2020 dat afgelopen zomer is verschenen. Lees het allemaal, laat je bemoedigen en bemoedig ons met je belangstelling. En zo mogelijk met je gaven, want zendingswerk kan niet zonder. Dank!

Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

'Ik besloot mijn bed in Nederland te verruilen voor een hangmat in de jungle.'

Anneke Kempeneers, Suriname



In de loop van de jaren legde de Heere een verlangen in mijn hart te mogen werken in Zijn Koninkrijk.

In 2015 maakte ik een kleine rondreis door Suriname en bezocht ook een dorp in de jungle. De kerkleiders daar deelden hun zorgen over de jongeren die studeren in [Maripasoula](#), net over de grens in Frans Guyana.

Ik besloot mijn bed in Nederland te verruilen voor een hangmat in de jungle. Waarom?

Omdat er jongeren in Suriname zijn die zonder support van familie moeten studeren.

Omdat deze jongeren leven in een animistische cultuur vol angst.

Omdat de Heere mij riep deze jongeren te helpen met school en hen vooral te vertellen over Hem.

Opdat heel de wereld Hem zou (er)kennen en dienen.

Ik hoop en bid dat mijn huis een ontmoetingsplaats voor de jeugd mag zijn, waar naast het doen van gezellige activiteiten en het geven van

Als jongerenwerker word ik geacht onderwijs te geven: Bijbelonderwijs aan de jeugd, en toerusting aan leidinggevenden. Maar weet je dat ik niet zelden ook zelf een lesje krijg?

Tijdens de VakantieBijbelWeek koos ik het thema 'Waarom heeft God ons Zijn Woord gegeven?' Dit n.a.v. de pas verschenen Wayana-Bijbel. Helaas zag ik tijdens de voorbereiding de context over het hoofd. En zo had ik in mijn enthousiasme alle verwerkingsvragen op de 'Nederlandse' manier opgesteld. Verwarring alom, want deze vragen waren toch wel erg apart! Geen vragen als "Wat zegt God in...", maar juist vragen die discussie oproepen, zoals "Waarom denk je dat..." en "Hoe reageer je als je vrienden op school..."

Dat was dan weer een les voor mij: leiders die alleen gewend zijn om de Bijbelse geschiedenis door te geven kun je niet ineens confronteren met uitsluitend vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. De jongeren kregen er na wat extra uitleg wel plezier in, en sommigen durfden ook

praktische steun ook de Bijbel open gaat. Bidt en helpt u mee?

NB: Giften voor 'Anneke in Suriname' dienen vanaf nu te worden overgemaakt op rek.
NL30 RABO 0358 8133 79
t.n.v. stichting Philippus

hun vragen en twijfels te benoemen. Dat doel was dus wel bereikt! Rest mij de taak om hen zo toe te rusten, dat zij die ook bij de jongeren kunnen signaleren en erop kunnen inspelen. Voortaan wat rustiger aan... Zending = geduld!

Lees hier alles over [Anneke in Suriname](#).

Er ligt een kavel braak in Bangladesh



Wat was het mooi nieuws, toen we in de vorige Post konden melden dat de beoogde kavel voor het [project](#) eindelijk kon worden aangekocht! Dat was een echte verhooring van het gebed van staf en kinderen (zie foto). Nu wacht een minstens even grote uitdaging: deze kavel mag immers niet braak blijven liggen! Hier moeten in de toekomst meer dan 300 straatarme kinderen vanuit heel Bangladesh worden opgevangen, voor wie elders (ook in hun families) geen plaats is. Een geweldige kans om deze kinderen, veelal met een Hindoe achtergrond, christelijk onderdak en onderwijs te bieden!

Pastor Mark doet daarom een indringend appèl op ons:

"Graag wil ik, als God wil en voorziet, een gebouw neerzetten. We hopen dan rond december volgend jaar de eerste verdieping gereed te hebben, zodat de eerste 80 kinderen kunnen worden geplaatst. Daar is echter nog geen geld voor. Ik weet van jullie betrokkenheid en passie voor



deze bediening, en doe een vrijmoedig beroep op jullie om hiervoor fondsen te werven."

Mogen we dit appèl bij u, bij jou neerleggen? Hoeveel stenen draag je - letterlijk - bij? Weet dat dit project een enorme impact heeft op het leven van honderden kinderen.

BOUWEN IN BANGLADESH

Maak je gift voor dit doel over op

NL61 RABO 0332 6639 49

tnv stichting Philippus.

Vermeld: Bouwen in Bangladesh



Bucuria inimii - De vreugde van het hart



Toen wij ons gedwongen zagen om Peru achter ons te laten, opende God al snel nieuwe deuren in Roemenië. Een voorbeeld.

In het stadje Chitila leiden drie arme zigeunerkinderen een leven vol problemen en trauma's. Hun moeder liet man en kinderen in de steek. Ze wonen nu meestal bij hun stiefmoeder, die alcoholverslaafd is. De vader

Het leek alsof ze op ons hadden gewacht, ook de stiefmoeder. Lixandra heeft vriendelijk met haar en het meisje kunnen spreken, en Walter met de jongens. Dat laatste was nog een hele uitdaging, en een goede oefening in de Roemeense taal. Wat waren ze gelukkig met de kinderbijbels die we hen konden geven. Die hadden we kunnen kopen dankzij een gulle gift

verdient wat geld met zingen en accordeon spelen, en is vaak dagenlang van huis. Intussen komen er allerlei mannen naar hun huis, die de kinderen er zelfs midden in de nacht op uitsturen om drank te kopen. Oxana van 7, de slimste van het stel, raapt sigarettenpeuken van de straat om die naar haar vader te brengen...

Op een zaterdag, twee weken geleden brachten we een onverwacht bezoek aan deze buurt waar hoofdzakelijk zigeuners wonen. De wijk staat er om bekend dat bezoekers vijandig worden behandeld. Maar toen we het huis betraden waar deze drie kinderen wonen, wie weet slachtoffertjes van psychologisch, emotioneel en fysiek misbruik, lichtten hun ogen op.

van een vriend uit Nederland. Ze begonnen er direct in te bladeren om de mooie kleurplaten te bekijken. Voordat we vertrokken, hebben we met hen gebeden. Het is onze dagelijkse last om voor deze kleine engelen, hun ouders, en voor alle noodlijdenden in deze wijk en deze stad te bidden.

Wie schetst onze vreugde, toen afgelopen zondagochtend de drie kinderen kwamen opdagen voor de zondagsschool, met de kinderbijbels in hun hand! Alle eer aan Jezus, onze geliefde zaligmaker. We worden nooit moe om Hem te dienen!

“Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.” (Romeinen 12: 15)

Walter en Lixandra, Roemenië

Een short term in Zuid-Afrika: mini-interview



“Hulle bydrae word baie waardeer!”

Dat was desgevraagd de reactie van onze Zuid-Afrikaanse partner, Helderberg Uitreik, ten aanzien van het verblijf van de familie Anemaet. In juli vertrok het

gezin voor een short-term van enkele maanden naar dit land. Tijd voor een terugblik!

Simon en Karine, wat was jullie missie?

Ons voornaamste doel is geweest om hier gedurende een periode de werkers in Gods wijngaard te ondersteunen. Alhoewel corona een hoop roet in het eten heeft gegooid wat betreft de lengte van de missie, zijn we erg dankbaar dat we in juli konden gaan.

Waaruit bestond jullie bijdrage aan de projecten?

Dat varieerde van wekelijkse Bijbelklassen en het meehelpen met voedseluitdelen, tot het trainen en bemoedigen van de werkers op de projecten. Veel werkers zijn moe vanwege de grote impact van de coronapandemie. We hebben hen een nieuwe impuls mogen geven.

Hoe zouden jullie, na de opgedane ervaringen, Zuid-Afrika in enkele zinnen kunnen omschrijven?

Zuid-Afrika is een groot land met veel verschillende culturen die naast elkaar bestaan. Het is er onveilig door de grote criminaliteit. Hierdoor ben je continu waakzaam. Aan dit alles lijk je bijna te wennen. Zo ook aan de schreeuwende armoede van miljoenen mensen. Maar als Gods hart in je klopt, wen je daar natuurlijk nooit echt aan en wil je er wat mee.

Zuid-Afrika staat bekend als een overwegend christelijk land. Zijn er eigenlijk nog zendingswerkers nodig?

Veel Zuid-Afrikaanse mensen zijn christelijk. Daarmee zijn ze eigenlijk heel ontvankelijk voor het geloof. Je kunt hier zo een geloofsgesprek voeren op straat of in de winkel. Toch zijn velen tegelijk animistisch of vrijzinning en heeft men nauwelijks Bijbelkennis. Juist te midden van de grote nood hier, kan het Evangelie vol gepredikt worden. Een van de werkers zei: 'vrijwilligers maken hierin hét verschil'.

Jullie wilden graag zendingservaring opdoen om die toe te passen in jullie praktijk voor psychotherapie. Is jullie missie in dat opzicht geslaagd?

Zo'n twee jaar geleden begonnen de voorbereidingen van deze missie, en sindsdien hebben we via een luisterend oor en psychosociale therapie al meer dan twintig (zendings-)werkers korter of langer ondersteund. In Zuid-Afrika hebben we heel veel (zendings-)werkers kunnen spreken en ondersteunen te midden van hun werk. Dit praktijkwerk heeft veel bijgedragen aan onze kennis en ervaring. We zetten onze missie nu in Nederland voort.

Hoe hebben jullie kinderen deze periode ervaren?

Eigenlijk hebben de kinderen het hier heel goed gehad. Natuurlijk zien ze wel uit naar Nederland, maar er zijn hier veel vriendjes, er is een heerlijke tuin om te spelen en er zijn allerlei dingen te ontdekken. En alle liefde en aandacht tijdens deze overgangen gaan natuurlijk ook gewoon door.

Komt er nog een vervolg?

Hier in Zuid-Afrika hebben we nogmaals geleerd dat je niet in de toekomst kan én

hoeft te leven. Aan Zijn hand wandelen elke dag is genoeg. We hebben zeker het verlangen om terug te gaan voor nog een periode, maar leggen dit neer in gebed en staan open voor hoe God de weg zal leiden.

Lees [meer](#) over de familie Anemaet, hun werk en hun project.

Peru: online en offline



'Als iedereen zijn webcam áán-, en zijn microfoon uit wil zetten, kunnen we beginnen met gebed.' Zo begon de kinderevangelisatiecursus die ik, online vanuit mijn huiskamer, aan een kerk in Cusco gaf. Een groep betrokken jongeren kon niet langer stil blijven zitten, wachtend tot de pandemie voorbij is. Ze willen graag de wijk in om kinderen over het goede nieuws van de verlossing door Jezus te vertellen. 'Hermana Karina, waar en hoe kunnen we het best beginnen?' Dat was de vraag die leidde tot een zes avonden lange online-cursus die veel voldoening gaf. Inmiddels geven deze jongeren in Cusco twee kinderbijbelclubs op een grasveldje in

De (crisis)opvanghuizen hebben het moeilijk, alle kinderen zijn er 24x7, en ze moeten hun online-school allemaal zittend naast elkaar doen, net als hun huiswerk. Het leidersechtpaar staat er bijna helemaal alleen voor en is blij met de hulp die we geregeld hebben voor de zaterdagen. Zo kunnen zij er even tussenuit. Op de zaterdagen wanneer wij 'oppassen' leren we de kinderen kennen: van de één heeft haar moeder een nieuwe vriend die haar kinderen niet wil opvoeden, de ander heeft een dronken vader en/of moeder en loopt thuis gevaar voor huiselijk geweld, weer een ander is door de buurvrouw gebracht omdat zijn moeder is overleden en zijn vader

de openlucht! In Peru, waar ouderen en kinderen overbeschermd worden en de scholen al twee jaar dicht zijn, blijft het zoeken naar mogelijkheden om het werk voort te zetten.

hem soms dagen alleen laat... Ondanks alle leed is er in het opvanghuis liefde en blijdschap en mogen we zingen met de kinderen: 'In de dag dat ik bang ben vertrouw ik op U...'

Karina Boza-Stijnen

Bid en geef voor deze kinderen... Of kom als vrijwilliger!

Voor het opvanghuis nabij Urubamba zijn we op zoek naar short-term Nederlandse vrijwilligers. Wil jij voor een periode van enkele maanden tot een jaar je hiervoor inzetten? Je wordt begeleid door een Nederlands-Peruaans echtpaar. Neem voor de mogelijkheden contact op met Karina, die in september en oktober in Nederland verblijft.

Telefoon / WhatsApp Karina: +31 6 40520682

Lees meer over [Andes Mission Peru](#)

Jaarverslag 2020



In het derde jaar van ons bestaan werd het werk enerzijds bemoeilijkt vanwege de wereldwijde pandemie, terwijl anderzijds nieuwe wegen werden gezocht en gevonden. Het werk kon zelfs naar meer landen worden uitgebreid. In ons jaarverslag is het allemaal terug te vinden.

[Download en lees.](#)

Geef Smart!

Maak eenvoudig en snel je gift over door met je smartphone de QR code te scannen.

Natuurlijk kun je je gift ook storten op
NL 61 RABO 0332663949 t.n.v. stichting

Philippus.

Ook kun je Philippus [machtigen](#) voor een eenmalige of periodieke afschrijving.



Philippus is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.
RSIN: 858797483

De volgende Philippus Post verschijnt DV december 2021

stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad
The Netherlands

Website: www.stichtingphilippus.org

Facebook: [stichting_philippus](#)



mailer lite