

Philippus Post

nr. 1 / december 2018



"How can I understand, unless someone instructs me?"



Beste lezer!

Hierbij bieden wij je **onze eerste Philippus Post** aan. Omdat we denken dat je vast wil meeleven met deze kersverse stichting. We stellen ons voor, en blikken nog even terug op dit jaar van oprichting. Wat doen we zoal, en wat zijn de plannen voor de toekomst? En, hoe kun jij daarin je betrokkenheid tonen? Wij van Philippus zeggen: klim op de wagen en rij mee!

Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

Zending via onderwijs

"Hoe zou ik het kunnen begrijpen, als niemand mij de weg wijst?"

In Handelingen 8 lezen we over de ontmoeting van de evangelist Filippus met de afgezant uit Ethiopië. "Begrijpt u wat u leest?" Filippus wordt uitgenodigd om op de wagen te klimmen en verkondigt Jezus aan de Afrikaanse man.

Deze geschiedenis vormt de inspiratiebron voor ons werk: zending via Bijbels onderwijs. Want de vraag van de Afrikaan is ook vandaag nog wereldwijd actueel.

Vanuit die noodzaak is op 15 mei van dit jaar stichting Philippus opgericht.

Op onze website vind je de [statuten](#) en het [beleidsplan](#).

Ethiopian Eunuch

Exeter College Chapel, Oxford



Afb.: The



Even voorstellen

Het bestuur bestaat momenteel uit deze vier personen:

Kees Moerman (Lelystad, voorzitter)

Adriaan Laseur (Kampen, secretaris)

Remco Zetzema (Nijkerk, penningmeester)

Kees van den Berg (Putten, algemeen bestuurslid)

Belangstelling voor deelname? Kijk hier voor de [vacature](#).



Join the Chariot!

Logo en slogan

In ons logo is de naam Philippus gecombineerd met een gestileerde wagen: het voertuig van de Ethiopiër uit Handelingen 8. Zie je hem ook?

De bijpassende slogan, "Join the Chariot!", is ontleend aan de Engelse bijbeltekst: "Go over and join this chariot." (vs. 39)

In het Nederlands gebruiken we de leus: "Klim ook op de wagen!"

RD interview

Rondom de oprichting van Philippus vond een interview plaats door het Reformatorisch Dagblad. Lees het hele interview [hier](#) terug.



Onze projecten

Philippus ondersteunt onderwijsprojecten wereldwijd. Dat is zending via (Bijbels) onderwijs. Hieronder aandacht voor Bangladesh en Zuid-Afrika. In een volgende Philippus Post nemen we je mee naar Peru!



Bangladesh

In Bangladesh wachten honderden kinderen op Bijbels onderwijs en een dak boven het hoofd. Samen met pastor Ratna willen we die droom helpen verwezenlijken. Lees hier alles over dit hartverwarmende initiatief.

[Project Bangladesh](#)



Zuid-Afrika

"Ons Plek" in Strand (Westkaap) doet een beroep op Philippus om een onderwijsvrijwilliger te zenden. Bijbels onderwijs aan kinderen en jongeren uit een blanke (!) achterstandswijk. Is deze vacature voor jou?

[Vacature Zuid-Afrika](#)

Hoe doe je mee

Het Philippuswerk vraagt betrokkenheid. Daarom vragen we in de eerste plaats om je gebed. Hieronder zie je hoe je dit werk ook financieel kunt steunen. Doe je mee?

Word vriend en rij met ons mee...

Filippus werd uitgenodigd om op de wagen te klimmen. Ook vandaag klinkt de vraag om samen op te trekken en het goede nieuws te delen. Word vriend en steun de stichting met een maandelijks bedrag (al vanaf 5 euro). Klim nu op de wagen!



Rij met ons mee!

...of maak eenmalig een gift over voor het Philippus werk.

Geef wat je kunt. En ontvang het in veelvoud terug! Hartelijk dank.

NL61 RABO 0332 6639 49 (t.n.v. stichting Philippus)

Stichting Philippus is door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Ik maak een gift over.

Klim je ook op de wagen?

De volgende Philippus Post verschijnt DV januari 2019

stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad
The Netherlands

Website: www.stichtingphilippus.org

Facebook: [stichting_philippus](https://www.facebook.com/stichting_philippus)

SHARE

FORWARD

