



Andes Mission Peru is een kleinschalig project onder verantwoordelijkheid van de lokale Kerk in Urubamba en in samenwerking met de stichting Philipppus.

Met kinderbijbelclub's, evangelisatiecursus en equithérapie bereiken wij de kinderen uit onze omgeving met het evangelie en onze zorg.

Romeinen 8:28
 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Lieve Familie en Vrienden,

Op 1 Juli was de 107-dagen lange Lockdown in Peru eindelijk officieel voorbij. Helaas is dat hier niet omdat de infecties met Covid19 dalen, want in tegenstelling neemt het nog steeds explosief toe. Peru staat op dit moment in de top-10 van landen die het meest getroffen zijn door het Corona-virus wereldwijd. Internationale nieuwsberichten geven hier uitleg over: Peru ging relatief vroeg in totale Lockdown, maar helaas leven zoveel mensen bij de dag dat hun geld al gauw op was. De overheid gaf bonussen voor de allerarmsten die daarvoor uren in lange rijen voor de bank stonden. Een aantal grote markten werden gesloten waardoor het alleen maar drukker en voller werd op de kleinere markten. De meeste mensen zijn vervolgens in de rij bij de bank of op de markt besmet... In de hoofdstad Lima (9 miljoen mensen) en een aantal grote jungle-steden is de situatie op zijn slechtst: er sterven meer mensen aan het virus thuis dan in het ziekenhuis omdat er geen plaats meer is.

De Peruaanse economie is totaal ingestort en de overheid was bang voor rellen omdat veel mensen liever het risico lopen om Corona te krijgen, dan uit hun huurhuis te worden gezet of om te komen van de honger vanwege geldloosheid. Bijna 40% van de Peruanen leven (net als wijzelf) van het toerisme. De overheid heeft sinds 1 Juli het wereldberoemde MachuPicchu weer heropend, dit lijkt hoopgevend, maar is meer een zoethouder omdat de landsgrenzen voorlopig nog dicht blijven voor toerisme (binnenlands toerisme bracht nooit al veel op en niemand heeft er nu meer geld voor). Scholen, kerken, restaurants en andere groepsbijeenkomsten zijn voorlopig nog verboden. Iedereen moet ten alle tijde een mondkapje dragen buitenshuis en daarbij is de 'quarantaine' met nog minimaal 1 maand verlengd voor kinderen en 65+ers.

Tijdens de Lockdown konden we alleen te paard naar de markt óf moest ik een speciale vergunning aanvragen om met de auto door de check-points te kunnen...



De situatie bij ons in de Andes

Dank zij God is de hele situatie bij ons in de Andes veel minder heftig, de dorpen zijn kleiner en er wordt beweerd dat het zonlicht en leven op grote hoogte (hoger dan 2500m) een positieve invloed zou hebben op de verspreiding en het ziekteverloop. Veel mensen wonen hier op een eigen stukje land en houden koeien, kippen of verbouwen groente, aardappelen of mais op hun land en verkopen daarvan zoals ze altijd al deden. Wijzelf hebben geprobeerd om de kosten voor het onderhouden van onze paarden zoveel mogelijk te drukken. In plaats van dure stalvoeding laten we de paarden nu iedere dag op een buur-welland grazen, helaas brengt dat een risico met zich mee (ze kunnen verstrikt raken in hun touw) en zo zijn er al drie paarden dood gegaan wat zowel een emotionele als financiële klap is. We hebben oude spullen, twee zadels en ook twee paarden verkocht en we hopen er zeker nog één te verkopen. Toch zien we ook dat God voorziet d.m.v. giften en daar zijn we heel dankbaar voor!

HET EVANGELIE GAAT DOOR!

Ondanks alles zien we dat God alles laat meewerken ten goede! Veel Peruaanse kerken (ook die van ons) zenden hun preken en zondagschool uit via Facebook en je kunt zien dat honderden mensen en kinderen het luisteren. Vanuit de projectgelden hebben we bureaus uit ons dorp kunnen helpen aan een voedsel- en evangelisatiepakket. Ook hebben we via de leiders van de kinderbijbelclubs alle gezinnen van de kinderen kunnen helpen aan een voedsel- en evangelisatiepakket. Daarnaast hebben we, in de bergstad Cusco en in de Jungle, lokale zendingen financieel kunnen ondersteunen, waarvan ik zelf in het verleden hun projecten heb bezocht en geholpen heb met het opstarten van kinderbijbelclubs. Zij hebben op hun beurt zodoende ook voedsel- en evangelisatiepakketten kunnen uitdelen aan de gezinnen van hun project. Overal waar het werd uitgedeeld is het Evangelie ook mondeling uitgelegd, in kleine groepjes of persoonlijk aan de deur. Zendingen door heel Peru en door de hele wereld zijn op deze manier extra actief tijdens de corona-crisis. Onze lokale kerk heeft ook duizenden pakketjes met iets voor lichaam en geest uitgedeeld door heel de Vallei en wij konden helpen met de dorpen in onze omgeving.



Buurkinderen

Wij hebben ons tijdens de Lockdown nog geen dag verveeld. De paarden, het huishouden, afmaken van de waterput, de internet-lessen van de kleuterschool voor Gabriela, én huiswerkbegeleiding voor de buurkinderen, etc. De tweeling Alvaro en Diego komen een paar keer per week om iets uit te printen, samen huiswerk te maken of om via ons internet hun lessen te volgen. Ook doen we soms met hen een bijbelstudie-boekje voor kinderen.



Onze buurjongen YhorkDavid (van het interview-filmpje) leerden we 6 jaar geleden kennen toen hij 12jaar was. Hij was erg enthousiast op de club en wilde graag Jezus volgen. Vanaf z'n 15e zijn we hem geestelijk gezien zo'n beetje kwijtgeraakt. Nu is hij 20 en heeft een christelijke vriendin en ze zijn pas voor het eerst bij ons op bezoek geweest. Het idee is dat ze nu elke zondagavond bij ons komen eten en we dan samen de preek volgen en een bijbelcursus met hen doen.



Bid en Dank met ons!

- Voor de corona-crisis en economische crisis in Peru.
- Voor alle mogelijkheden om anderen te helpen met voedsel- en evangelisatiepakketjes en dat vele mensen tot geloof zullen mogen komen.
- Voor de tweeling Alvaro en Diego en voor YhorkDavid en zijn vriendin, dat ze écht tot geloof zullen komen en zullen groeien in hun geloof.
- Voor Gods voorziening voor ons persoonlijk en voor het project.
- Voor wijsheid, blijdschap, vrede, geduld en aanvaarding van alle situaties en dat we zullen zien dat God alles laat meewerken ten goede.



Bedankt voor uw geestelijke en financiële ondersteuning!

We willen via deze weg iedereen (nogmaals) hartelijk bedanken die een financiële bijdrage voor ons persoonlijke levensonderhoud heeft overgemaakt. Dit heeft ons door de afgelopen maanden heen geholpen en we hebben paardenvoer kunnen inkopen voor de komende 3 maanden ongeveer. We zijn hier enorm mee geholpen al beseffen we dat we waarschijnlijk nog tot na het volgende regenseizoen (Dec '20 - Maart '21) zonder of met minimaal werk en inkomen zullen zitten. We houden ons daarom aanbevelen voor jullie hulp. Dit kan via NL14INGB0005712195 t.n.v. K.Stijnen e/o V.Boza. Hartelijk dank!

GIFTEN voor het project blijven welkom op: (ANBT) NL70R4B00334959195 (T.n.v. St. Philipppus) Andes Mission Peru

We zoeken een nieuwe Penningmeester!

Interesse? Mail: andesmissionperu@gmail.com



20uur Tent Challenge

Mijn nichtje Hilde met haar vriendin Loïs hebben een 20uur in de Tent Challenge gedaan. Hiermee hebben ze ruim 1000euro voor ons opgehaald!

Super Bedankt!!!

FOTO's
 Klik op de link om het foto-album te bekijken.
<https://photos.app.goo.gl/a8CMCUNIfqAzRPh12>



Copyright © Andes Mission Peru, All rights reserved.

Ons post-adres is:
 Katharina Stijnen
 Correo Central Urubamba
 Cusco
 Peru

Want to change how you receive these emails?
 You can update your preferences or unsubscribe from this list.

andesmissionperu@gmail.com

WWW.ANDESMISSIONPERU.COM

