



Laat de zee bulderen... de rivieren in de handen klappen... de bergen vrolijk zingen...

(Psalm 98)

## From the river to the sea...



Juichen, jubelen, zingen, handen klappen, bulderen, trompetteren... In psalm 98 buitelen de werkwoorden over elkaar heen. Allemaal aansporingen om God te loven voor zijn redding. Zeeën, bergen en rivieren, heel de schepping resoneert mee. Want "alle einden der aarde hebben het heil gezien van onze God." Hij regeert, "from sea to sea, and from the river to the ends of the earth." (Ps. 72 ESV)

En wij mogen dat heil bekend maken. Op de bergen van Peru, aan de rivieren van Suriname en de stranden van Curaçao. Tot aan de einden der aarde.

Psalm 98 eindigt met nóg een reden om te juichen: Hij is in aantocht. "Hij komt, Hij komt..." Zingen we dat ook van harte mee?

*Eens als de bazuinen klinken...  
en de mensenstroom vangt aan  
om de loftrumpet te steken  
en uw hofstad in te gaan:  
Heer', laat ons dan niet ontbreken,  
want de traagheid grijpt ons aan.*

Met de zendingsapostel Paulus: "Daarom, dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet." (2 Kor. 4: 1, SV)

Want heel de wereld moet het weten. From the river to the sea.

*Kees Moerman, voorzitter van het bestuur*

**Bestuurslid worden? We hebben jou (v/m) nodig! Klik voor info.**



Familie Van Twillert op Curaçao. Lucas, Esther en de kinderen Zoë (7), Noa (11) en Sem (13)

Curaçao: voor velen een prachtige vakantiebestemming, maar ook een eiland waar veel gezinnen in zeer arme omstandigheden moeten zien te overleven.

Sinds 2016 wonen wij met ons gezin op Curaçao in de wijk Suffisant. We wonen op [Jeugdcentrum Monte Carmelo](#), waar ook onze kerk staat. Het heeft ons hart om jonge mensen een plek te bieden waar ze zich welkom voelen en geliefd weten. Tijdens onze jeugdavonden en andere activiteiten ontmoeten we jongeren die vaak een veilig thuis missen.

Op zaterdag begeleiden we een groep jongeren in ons trainingscentrum, waar we jonge mensen trainen in zaken als zelfstandigheid, samenwerking en het ontwikkelen van praktische vaardigheden. We hebben een kleine kippenfarm, een werkplaats en een plantage waar we dragonfruit telen.

Af en toe ontvangen we groepen jongeren waarmee we een project in een arme wijk aanpakken. Zo hebben we in 2020, 2022 en 2023 met een groep uit Nederland en Amerika verschillende woningen helemaal opgeknapt.

Als onze [bediening](#) jouw hart raakt, kun je voor ons bidden. Wij ervaren steeds weer dat de kracht van gebed erg belangrijk is.

Bezoek je Curaçao en wil je helpen? Stuur ons een [berichtje](#) zodat we iets kunnen organiseren. Welkom!

**Lees hier meer over het project Jeugdwerk Curaçao en hoe je het (financieel) kunt ondersteunen.**



# Wenskaarten Jeugdwerk Curaçao



Of je nu op zoek bent naar een hartverwarmende felicitatie, een bemoedigend woord in tijden van uitdaging, of gewoon een manier om iemand te laten weten dat je aan hem of haar denkt: deze wenskaarten zijn het perfecte antwoord. En ze zijn uniek! De foto's zijn op Curaçao gemaakt door Lucas, en de kaarten zijn ontworpen door het thuisfrontteam.

Een setje van vier wenskaarten kost €7,50 (formaat B6). Er zijn twee verschillende setjes. De opbrengst is bestemd voor Jeugdwerk Curaçao.

Ook kun je al [kerstkaarten](#) bestellen!

**Bestellen wenskaarten**

**Peru**



Graag wil ik weer iets met jullie delen over ons werk, hier in Peru: de kinderbijbelclubs, het gezinshuis Casa Segura, en de christelijke school in Urubamba.

Wat betreft het eerste: in verschillende gemeenten waar ik ooit de kinderevangelisatiecursus mocht geven, worden nu zelfstandig clubs georganiseerd. Dat is o.a. het geval in het dorp Yucay. Via ons project kunnen we dan zorgen voor een complete set met bijbelse platen voor bij de vertellingen. In augustus kon ook de "Schatzoekersclub" in een van de armste wijken van Urubamba weer starten. Wekelijks horen hier zo'n twintig kinderen het evangelie. Ook deze club heeft haar eigen clubleiders van bijbelschoolstudenten. We bidden dat via de kinderen ook de ouders met het evangelie in aanraking zullen komen en hele gezinnen tot geloof mogen komen.

---





In juni brachten we een werkbezoek aan het [project Casa Segura](#), dat in februari door omstandigheden verplaatst moest worden naar de stad Puerto Maldonado. Tijdens dit vijfdaagse bezoek konden we duidelijk zien dat de kinderen, afkomstig uit "risicosituaties", in het gezinshuis op hun plaats zijn. Ze ontvangen er liefde, maar ook orde en discipline om een normaal leven te leiden. Bovenal ontvangen ze een christelijke opvoeding, zoals het dagelijks met elkaar overdenken van Gods Woord.

We hebben met Andres en Jessica meegedacht, veel besproken en samen gebeden om Gods leiding en voorziening voor de toekomst. Ze hebben een eigen stuk land voor het gezinshuis kunnen kopen net buiten de stad, met behulp van een prachtige gift die speciaal daarvoor was binnengekomen. Hier hopen ze zo gauw mogelijk hun gezinshuis te kunnen bouwen. Op dit moment zijn de fondsen die vanuit Nederland binnenkomen ternauwernood genoeg voor het eerste levensonderhoud. Daarnaast zijn er medische en juridische kosten, benzine, etc. Eind oktober hopen wij met een groep mensen uit de kerk opnieuw op werkbezoek te gaan, maar dan om te helpen bouwen aan het gezinshuis!

---





Tenslotte goed nieuws over de [christelijke school in Urubamba](#), waarover we ook in vorige nieuwsbrieven schreven. Dankzij een mooie gift, en een toegezegde actie door een Nederlandse christelijke school, konden we afgelopen maanden de nieuwe klaslokalen afbouwen en daarmee de vergunning voor groep 7 en 8 aanvragen. Er zijn nu vooral nog gelden nodig voor de inrichting, maar ook voor de omheining van de school en verbetering van de overige gebouwen. Zelf zijn we de afgelopen maanden herhaaldelijk op de school geweest om zaken te coördineren, documenten te schrijven, geldzaken in te zien en te regelen. We vergaderen regelmatig met het schoolcomité en de gemeenteleiders. We vragen om jullie gebed voor deze “Geloofshelden”, zoals de naam van de school luidt: Heroes de Fe!

*Ontvang onze hartelijke groeten vanuit Peru! Karina & Yojan en Gabriela.*

## Equitherapie



Liz Katerin is een meisje van zes met Down. De eerste keer dat ze kwam wilde ze de pony absoluut niet aanraken, maar toen we haar een borstel gaven ging ze dan toch de manen kammen. Als ze nu komt kan ze niet wachten om op de pony te klimmen: “Rennen, rennen!” Met behulp van pictogrammen leert ze dierennamen en bijbehorende geluiden. En

samen met de fysiotherapeut doen we evenwichtsoefeningen, zoals het doorgeven van ringen van de ene naar de andere kant terwijl ze op de pony zit.

Lees meer over het project Andes Mission Peru

"U zult Mijn getuige zijn..." Ook vrijwilliger of veldwerker worden? Klik voor onze vacatures. Bijvoorbeeld in Peru of Zuid-Afrika.

## Suriname

### Volhouden

Twee meiden vragen: 'Mogen we met je komen praten?' 'Natuurlijk, vanavond misschien?'

Die avond komt, na wat gezellig gebabbel, het hoge woord eruit. Morgen gaat Stefani weer voor een heel schooljaar weg voor haar studie. Ze gaat haar familie en beste vriendin, die vanavond meegekomen is, missen. Maar vooral de Bijbelstudies, de meidenclub en de kerkdiensten. 'In de plaats waar ik studeer zijn

maar vier christenen. Mijn medestudenten kennen God niet. Ik ben zo bang dat ik God straks ga vergeten.'

Ik voel tegelijk blijdschap, bezorgdheid en medelijden in me opkomen. 'Heere, wilt U mijn gedachten en woorden besturen, zodat ik tot zegen mag zijn?'

Wat ontzettend waardevol om Stefani te kunnen bemoedigen, om met de jeugd op te trekken en volwassen Wayana's te coachen om jeugdwerk te doen. Deze ontmoetingen geven me nieuwe energie om vol te houden. Wilt u bidden om volharding voor Stefani, voor alle andere jongeren in vergelijkbare omstandigheden en ook voor mij als zendingswerker?

*Een warme groet van Anneke Kempeneers*



*'Wat ontzettend waardevol om met deze jeugd op te trekken en hen te kunnen bemoedigen...'*

Lees hier meer over [de missie van Anneke](#).



# Zingen met de Verenigde Veluwse Koren!

koor, muziek en samenzang met de Verenigde Veluwse Koren

zaterdag 11 november in Putten!

Anneke Kempeneers (voorzitter)

Thema  
*'Laat alle stromen vrolijk zingen'*

Opening en sluiting door ds. D. J. Diepenbroek predikant HHG Putten

Presentatie Surinamewerk\* Anneke Kempeneers (zendingswerker) en Kees Moerman (voorzitter Philippus)

\*Missie Anneke Inheemsen Suriname (MAIS) is een project i.s.m. stichting Philippus. [www.stichtingphilippus.org](http://www.stichtingphilippus.org)

toegang vrij!  
collecte t.b.v. het zendingswerk onder de Wayana-indianen van Suriname

Verenigde Veluwse Koren o.l.v. Leander van der Steen orgel: Bert Elbertsen

Muziekensemble Vierklank viool, cello, piano, dwarsfluit

Kerkgebouw HHG Henslare 2, 3882 PK Putten

philippus *Staan op die weg!*

Aanvang 19.30 | Kerk open 19.00 parkeergelegenheid op kerkplein

Zaterdag 11 november 2023 ben je van harte welkom in Putten.

Koor, muziek en samenzang met de Verenigde Veluwse Koren, die in klederdracht optreden. Alles ten bate van het werk onder de Wayana Indianen in Suriname. Zendingswerker Anneke Kempeneers zal iets vertellen over haar werk.

Het thema van deze avond: Laat alle stromen vrolijk zingen!

Kerkgebouw van de HHG Putten, Henslare 2. Aanvang 19.30

## Mogen we een appel op u/jou doen?

Het Philippuswerk is financieel geheel afhankelijk van giften. Uw/jouw gift heeft impact! Door de QR code te scannen kun je makkelijk en snel een bijdrage geven via je eigen bank. **Help ons!**

Natuurlijk kun je je gift ook storten op NL 61 RABO 0332663949 t.n.v. stichting Philippus.



Philippus is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. RSIN: 858797483

*Kukelekuuu.... Kukelekúúúúú!*

*In het oerwoud heb je geen wekker nodig. Schel en doordringend laat de haan weten dat*



## Een haan voor een bijbel

een zendingsverhaal uit Zuid-Amerika



wat hem betreft de dag is aangebroken. Fernando krijgt met moeite zijn ogen open. Hij geeuwt eens flink. "Rotbeest", mompelt hij. Maar daar meent hij niets van. Gallo, de prachtige haan, is zijn lievelingsdier. Hij is er maar wat trots op. Hij springt van zijn matras en kijkt naar buiten. Het is nog pikkedonker, op een paar lichtblauwe strepen boven de bomen na.

Heb je dit nieuwe zendingsverhaal al gelezen? Het speelt zich af in Bolivia en is gebaseerd op echte gebeurtenissen.

[Download verhaal](#)

De volgende Philippus Post verschijnt DV december 2023

### stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad  
The Netherlands

Website: [www.stichtingphilippus.org](http://www.stichtingphilippus.org)

Facebook: [stichting\\_philippus](https://www.facebook.com/stichting_philippus)

[f SHARE](#)

mailer lite