

Philippus Post

nr. 8 / april 2020



And the Spirit said to Philip: "Go over and join this chariot."



Stilgezet

De wereld is stilgezet. Ook het zendingswerk ligt grotendeels stil. Opgelegd isolement.

Deze dagen worden we ook stilgezet bij het kruis. Daar hing Hij, verlaten van God en mens. Opgelegd isolement.

Deze nieuwsbrief staat, hoe kan het anders, in het teken van de coronacrisis en de gevolgen ervan voor ons werk.

Veel mensen hebben al pogingen gedaan om deze crisis te duiden. Een oordeel van God, roept de een. Moeder Aarde roept ons een halt toe, meent een ander.

Ik waag me er niet aan. "Wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en we doen er goed aan daarop acht te slaan." En dan lezen we in Psalm 50: "De HEERE spreekt, en roept de aarde, vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat." De wijze waarop God spreekt kan verschillen. Maar voortdurend roept Hij de aarde, met haar inwoners. Meestal schakelt Hij daarbij mensen in. En als die mensen even stil moeten zitten, dan klinkt die roepstem misschien op andere wijze. Maar de kern van de boodschap blijft: Wend je tot Mij, word behouden! Het kán, want op deze aarde heeft een kruis gestaan. Jezus droeg de *corona*, de kroon voor ons. Wat een voorrecht is het, dat we een Schepper hebben die nog steeds niet moe is om Zijn aarde indringend te roepen! Die oren heeft, moet horen.

Wat de zendingswerkers betreft die nu misschien even niet met Filippus op de wagen kunnen klimmen: God gebruikt ons, maar kan ook zonder ons. Voor nu geldt: 'De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.' Zijn Koninkrijk komt, hoe dan ook. Want Hij overwon, die sterke Held.

Lezer van deze nieuwsbrief: Bedankt voor je meeleven. Blijf het Philippuswerk ondersteunen. Dat kan op allerlei [manieren](#). Kijk hieronder ook hoe je gemakkelijk en snel kunt [doneren](#). Je gift is echt nodig. Hartelijk dank alvast!

Kees Moerman, voorzitter van het bestuur



Andes Mission Peru (AMP)



Vakantiebijbelweek met toepasselijk weer...

Midden in het regenseizoen vond in Peru de vakantiebijbelweek plaats. Het thema: "Veilig in de Ark". Terwijl de regen naar beneden stroomde luisterden elke dag tussen de 96 en 117 kinderen naar de Bijbelverhalen die Karina vertelde over Noach. Veel kinderen hadden oprechte interesse in het Evangelie en we bidden dat God zal doorwerken in hun harten.

Coronanieuws:

De Peruaanse regering heeft gelijk strenge maatregelen genomen en we zitten nu in een maand-lange quarantaine die waarschijnlijk nog wel langer zal duren. In Peru leven veel mensen bij de dag en werken vandaag voor het brood van morgen. Zij kunnen een periode zonder werk financieel bijna niet opvangen.

Lees hier meer over het project [AMP](#) en hoe je het kunt steunen.

Serving the Needy - Peru



Eind vorig jaar werden Walter en Lixandra Figueroa uitgezonden vanuit de ICF gemeente in Rotterdam. Op 23 december hadden ze al hun eerste activiteit: kerst met kinderen in een sloppenwijk van Lima. Ze hadden chocolademelk, Paneton (zoet Peruaans brood) en wat kadootjes meegenomen. Helaas te weinig voor de vele kinderen die overal vandaan waren gekomen. Enkele dagen later zijn ze daarom teruggekeerd en konden ze opnieuw iets delen van de liefde van Christus. "Na het verkennen van verschillende gebieden in de krottenwijken van Lima, heeft God de wens op ons hart gelegd om te werken met de kinderen en arme mensen van Las Lomas de Carabayllo. Deze wijk ligt ver van het centrum, zo'n tweeënehalf uur met het openbaar vervoer."

Bij de foto's: links Walter op pad naar Las Lomas de Carabayllo; rechts: Lixandra met enkele kinderen in de krottenwijk.

"Hier willen we dit jaar voor de allerarmsten een soepkeuken openen. Daar zouden dan twintig kinderen vijf keer per week een maaltijd kunnen afhalen. Helaas is ons budget hier nog niet toereikend voor.

We zullen daarom alvast een Bijbelclub opstarten op zaterdag. Aansluitend bieden we de kinderen een lunch. Daarnaast bezoeken we deze plek op twee andere dagen om het contact met de kinderen, hun gezinnen en de burens op te bouwen. Het valt in deze omgeving niet mee om een vertrouwensband te scheppen."

Lees [hier](#) meer over de missie van Walter en Lixandra onder de kinderen van Lima. Giften voor het project 'Serving the Needy' worden reikhalzend tegemoet gezien. Stort je bijdrage op rek. nr. NL61 RABO 0332 6639 49 t.n.v. stichting Philippus. Vermeld: Serving the Needy Peru. Je kunt de stichting ook [machtigen](#).

Bericht uit de Filipijnen: Yael deelt uit



Ook de Filipijnen zijn zwaar getroffen door de coronapandemie. Tegelijkertijd vergeten we niet dat God van ons afweet in deze omstandigheden en dat Hij altijd met ons is!

We zijn dankbaar dat we in staat werden gesteld om aan vijftien kinderen een hygiënepakket uit te reiken. Elk pakket bevat zeep, shampoo, een washandje, tandenborstel en tandpasta, nagelknipper, kam, enz. Zo konden we de kinderen eraan herinneren dat God goed is en altijd voor hen zorgt. We hebben ook voedsel en snacks kunnen uitdelen. Hun gezichtjes straalden van blijdschap! Ook de ouders en families waren zo dankbaar. We danken God voor alle zegeningen. Alle eer aan Hem, ook in deze bijzondere tijd. We slaan het oog op Hem en vertrouwen op wat Hij voor ons heeft weggelegd voor de toekomst. Laten we ons in deze dagen bezinnen op wat werkelijk telt in dit leven! Geen angst en geen virus kan de liefde die Hij voor ons heeft teniet doen. Hallelujah!

Lees [hier](#) meer over het project 'Yael's Kids Mission' en hoe je het kunt steunen!

Curaçao - De Open Poort

Overal



Iedere middag om half twee hoor je het overal, de persconferentie van de minister. Ook in Soto hoor je verschillende radio's door elkaar als minister president Ruggenath ons toespreekt. Zo kun je overal meegenieten.

Sociale afstand, dat is

waartoe overal is opgeroepen. Op Curaçao is het snel gegaan. Toen het tweede coronageval was ontdekt zijn er direct veel maatregelen genomen. Bijna gelijk met Nederland zijn hier de scholen dichtgegaan. Al snel volgden de restaurants.

Ook De Open Poort is dicht voor huiswerkbegeleiding. We hadden twee kinderen in huis: zij konden kiezen, bij ons blijven of bij de moeder. Ze hebben voor het eerste gekozen. Nu kunnen ze niet overal meer heen. Het wordt steeds lastiger om twee kinderen de hele dag bezig te houden. De ochtend gaat nog wel, maar 's middags moeten we iets verzinnen. Ze moeten hun energie kwijt en hun gedachten verzetten, net zoals wijzelf. Het strand is inmiddels ook geen optie meer. Blijft alleen de tuin over...

Lees meer over het project [De Open Poort](#) en hoe je het kunt steunen.

Visiereis naar Zuid-Afrika en Namibië

Begin maart werd door Kees Moerman en Simon Anemaet een visiereis naar Zuidelijk Afrika ondernomen. Simon is psychosociaal therapeut. Samen met zijn vrouw Karine hebben ze een [praktijk](#) en begeleiden ze ook zendingswerkers en andere christenen in de frontlinie. Om dit werk goed te kunnen doen achten zij het noodzakelijk om ook zelf een minimum

Gedurende een week werd een druk programma gevolgd: projectbezoeken in Zuid-Afrika en Namibië, veel gesprekken met zendingswerkers, organisaties en kerken en verkennen van vestigingsmogelijkheden voor het gezin. Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat Simon en Karine kiezen voor een ondersteunende rol bij een aantal projecten in Zuid-Afrika. Zij hopen

aan zendingservaring op te doen. Zo begonnen ze een zoektocht naar geschikte projecten. Philippus blijkt daarbij over het juiste netwerk te beschikken.

medio 2021 te vertrekken, na een voorbereidingstraject aan All Nations Christian College in Engeland. Hieronder een fotoverslag van de reis.

Met de klok mee: Karine en Simon Anemaet; op bezoek bij predikant Zwemstra en zijn vrouw (Gereformeerde Kerk Strand); Simon met Joey, coördinator van Ons Plek; met Lea op bezoek in een sloppenwijk; met Frederike in Sun City. Lea en Frederike zijn Nederlands/Zuid-Afrikaanse medewerkers van Helderberg Uitreik, een zendingsorganisatie uitgaande van de NG kerk in Somerset West.



Lees hier alles over het werk en de drijfveren van [Simon en Karine](#), en over het nieuwe project '[Vrienden van Selah](#)'.

Bangladesh

Pastor Mark schrijft vanuit Bangladesh: Het gaat goed met ons in het Delight Children Home. De kinderen zijn veilig, maar we kunnen natuurlijk geen kant op.

Het aantal kinderen dat wordt opgevangen is de afgelopen maanden weer gestegen.

Neem je een van deze kinderen voor jouw rekening?

[Sponsor een kind!](#)



Doneer met een klik!



Online geven via
jouw eigen bank

Natuurlijk kun je ook je gift storten op NL61 RABO 0332 6639 49 t.n.v. stichting Philippus.

Ook kun je Philippus machtigen, bijvoorbeeld voor een periodieke afschrijving, of om voor een specifiek project te doneren.

Philippus is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Je gift is fiscaal aftrekbaar.
RSIN: 858797483



De volgende Philippus Post verschijnt DV juni 2020

The Netherlands

Website: www.stichtingphilippus.org

Facebook: [stichting_philippus](https://www.facebook.com/stichting_philippus)

mailer lite