



Andes Mission Peru is een kleinschalig project onder verantwoordelijkheid van de lokale kerk in Urubamba en in samenwerking met de stichting Philippus.

Met **kinderbijbelclub's**, **evangelisatiecursus** en **equithérapie** bereiken wij de kinderen uit onze omgeving met het evangelie en onze zorg.

Prediker 11:1:

Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden.

Lieve Familie en Vrienden,

Bijna aan het einde van dit jaar gekomen, kijken we terug op een intensief jaar waarin we met Gods hulp weer veel mochten doen en wat we ook niet zonder jullie steun hadden kunnen doen. Hier een overzichtje:

Wekelijkse activiteiten:

- Zondag: Kinderen mee naar zondagschool/kerk, als gezin actief in kerk, muziekteam, koor.
- Dinsdagavond: Kinderen mee naar kinderbijbelclub Oansa van de kerk.
- Woensdagochtend: Equithérapie.
- Donderdagmiddag/avond: Bijbelles in het opvanghuis, koor en gebedsdienst kerk.
- Zaterdag: Naar de stad Cusco voor inkopen, regelingen en ontspanning.

* Vrijdagmiddag en Zaterdagmiddag zijn er kinderbijbelclubs op verschillende plaatsen waarvan er 3 onder (financiële) verantwoordelijkheid van AMP vallen. Karina wijst hiervoor leiders aan en maakt groepen, voorziet in de materialen en financieën en bezoekt elke club een aantal keer per jaar.

Jaaractiviteiten:

* Begin dit jaar hebben we eindelijk Janina (gehandicapt meisje) haar kamertje kunnen opknappen en laten verven met mooie bijbelse muurschilderingen.

* Yojan en Karina hebben de cursus Equithherapie dit jaar officieel kunnen afronden met 3 weekendcursussen, 200 praktijken en verslaglegging.

* Dit jaar heeft Karina in twee kerken in Cusco een weekend kinderevangelisatiecursus gegeven waarna beide gemeente hun eigen kinderclub én respectievelijk 1 en 2 wijkclubs hebben opgezet. Vijf nieuwe clubs in totaal dus! waarvoor AMP ook in alle materialen heeft kunnen voorzien.

* We hebben dit jaar kunnen voorzien in 3 complete Bijbelse-platen-sets voor kinderbijbelclubs: 1 in een hoog andesdorp, 1 in een gebied tussen de andes en de jungle en 1 in een dorp diep in de jungle.

* Aan de zendeling in de jungle hebben we een goede audio-recorder kunnen geven zodat ze evangelisatie-boodschappen op kunnen nemen en uitzenden in stamtalen die nog niet op schrift staan.

* In Juli hebben Yojan en Karina meegeholpen in een weeklange medische evangelisatie campagne in Urubamba en in Oktober heeft Karina mee kunnen helpen met een medische evangelisatie campagne diep in de jungle voor bijna twee weken.

* Verder is Yojan natuurlijk fulltime bezig met zijn werk als toeristengids te paard en heeft Karina de zorg voor Gabriela en het huishouden en de administratieve kant en voorbereidingen voor de projectactiviteiten.

* De reden dat deze nieuwsbrief verlaat is, is vanwege het feit dat we afgelopen weken om de andere dag geoefend hebben voor de Kerstuitvoeringen met kinder- en volwassen koor en uitbeelden van het kerstverhaal. We hebben het geheel op drie plaatsen mogen uitvoeren en er waren veel nieuwe mensen die zó het evangelie gehoord hebben.





Medische evangelisatie campagne Jungle

In Oktober is er onverwachts een medische evangelisatie reis op mijn (Karina's) pad gekomen. Voor anderhalve week diep in de Jungle. Het was een lange en prachtige, maar niet ongevaarlijke reis, per jeep en boot. Ik hielp vooral mee met vertalen tussen Engels en Spaans. Soms hadden we nog een vertaler nodig voor een lokale stamtaal als Yine of Machigenga dat mensen daar veel spreken. We maakten lange dagen en moesten meestal eerst nog vóór zonsopgang 1 of 2 uur per boot naar een dorpje varen. Veel mensen kwamen met maag- en darmklachten en kregen een middel tegen wormen/parasieten of maagzuur. Anderen kwamen met hoofdpijn of gewoon uit nieuwsgierigheid om zich te laten onderzoeken door een Amerikaanse arts. In totaal hebben we zo'n 1000 mensen kunnen helpen met medische zorg én met hen het evangelie kunnen delen. De kleine lokale christelijke gemeentes gaven allemaal aan dat er na de campagne nieuwe mensen in hun kerkjes waren geweest en we bidden dat velen écht tot geloof zullen komen.



Flessenpost

Ook de reisdagen hebben we niet onbenut gelaten: de dag per jeep gooiden we evangelisatiefoldertjes naar iedereen waar we langs reden. Voor de twee dagen per boot over de amazone hadden we honderden kleine oranje-gespoten flesjes. In elk flesje zat een evangelisatiefoldertje, bijbelteksten in 4 verschillende jungle stamtalen en een hand knikkers. We gooiden ze naar mensen die langs kwamen in bootjes of mensen aan wal. Anderen drijven met de Amazone rivier mee tot ze ergens aan wal komen en iemand ze opraapt. God weet precies de plek en de tijd en Hij zal Zijn Woord niet leeg doen weerkeren!





Nog drie weken te leven...

Één moeder kwam bij ons met haar doofstomme zoon van 21jaar. Na haar verhaal dacht de arts dat haar zoon aambeien had, maar na een uitgebreider onderzoek bleek dat hij gevorderde rectumkanker had. Voor deze familie was er geen optie en geen geld om een weeklange reis naar Lima te maken om daar met weinig slagingskansen geopend te worden. Ik moest vervolgens vertalen dat hij nog drie weken te leven zou hebben en hoe zijn einde er uit zou zien. Onder tranen heb ik hen het evangelie uitgelegd en met hen gebeden...

Bid en Dank met ons!

- Voor alle activiteiten die we dit jaar weer hebben mogen doen en dat Gods Koninkrijk er door zal uitbreiden.
- Voor de medische evangelisatie campagne in de jungle en dat veel mensen tot geloof mogen komen.
- Voor de familie van de doofstomme jongen die inmiddels is overleden.
- Voor Mariela uit het opvanghuis die nu alle vakanties en weekenden in een ander opvanghuis zal verblijven waar ze gelukkig veel kinderen van haar school kent. Bidt voor de mogelijkheid dat wij haar regelmatig mee naar de kerk kunnen nemen op de zondagen.
- Voor de fijne kerstvieringen met uitvoeringen die we gehad hebben en dat ook hierdoor veel mensen tot geloof mogen komen.
- Voor ons persoonlijke leven, werk en gezin.



Gods Zegen voor 2020!

Bedankt voor uw geestelijke en financiële ondersteuning!

Het einde van het jaar nadert. We lopen iets achter wat betreft giften, dus een extra eindejaarsgift zou heel welkom zijn. Tegelijkertijd zijn we dankbaar dat het werk door kan gaan en dat hiervoor tot nu toe altijd

GIFTEN zijn welkom op:
(ANBI)
NL70RABO0334959195
(T.n.v. St. Philippus)
Andes Mission Peru

weer voldoende middelen zijn geweest.

FOTO's

Klik op de link op het foto-album te bekijken.

Foto-Album Jungle: <https://photos.app.goo.gl/a5BEB4qiCGteFkjt6>

Foto-Album Clubs, Ranch, Gabriela 4jaar, Kerstviering,
etc.: <https://photos.app.goo.gl/MtGBJVeth76s3vZR8>



Copyright © Andes Mission Peru, All rights reserved.

Ons post-adres is:

Katharina Stijnen
Correo Central Urubamba
Cusco
Peru

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

andesmissionperu@gmail.com

WWW.ANDESMISSIONPERU.COM

This email was sent to <<Email Address>>

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

Andes Mission Peru · Paucarbamba s/n · Urubamba 084 · Peru

