



"Soleki fa a P'pa seni Mi, na so Mi e seni unu tu."

Yohanes 20: 21, Bijbel in Sranan Tongo (Surinaams)

Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u!

Kerst en zending, zijn die verbonden? Het antwoord komt van de opgestane Jezus. Zijn eerste woorden aan de discipelen waren: "Vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u." Het kind in de kribbe was de eerste 'zendeling'. Gezonden naar een wereld, verloren in schuld. In Zijn naam gaan ook vandaag onze mensen uit.



*Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;*

Kent gij, kent gij, die Jezus niet?

Die om ons te redden de hemel verliet?

In deze laatste nieuwsbrief van 2023 lezen, zien en horen we kerstgroeten 'van heinde en ver'. Ook namens het Philippusbestuur wens ik u en jou een betekenisvolle kersttijd en een gezegend nieuwjaar. Het is een spannende tijd, en we vragen ons allemaal af wat het jaar zal brengen. Laat in 2024 Mattheus 24 onze gids zijn: "Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. (...) Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen."

Impliciet lezen we daarin ook onze zendingsopdracht 'tot het einde'. Help je ons mee om die in praktijk te brengen?

Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

Bestuurslid worden? We hebben jou (v/m) nodig! [Klik voor info.](#)

Kerstgroeten uit...

Klik op de foto's om ieders kerstboodschap te bekijken!



Suriname
Anneke Kempeneers



Peru
fam. Boza-Stijnen



Curaçao
fam. Van Twillert

"U zult Mijn getuigen zijn..." Ook vrijwilliger of veldwerker worden? Klik voor onze vacatures. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika.



We wish you all a Merry Christmas and a year 2024 full of blessings from heaven.

Thank you for your unconditional support.
Without you we would not have been able to continue this work.

Walter en Lixandra Ruiz Figueroa wonen in Boekarest, Roemenië, geboorteland van Lixandra. Het werkterrein van hun project, 'Carry the Light', wisselt tussen dit land en Peru, het geboorteland van Walter. Walter is zojuist teruggekeerd van een

Een school voor een school: Nieuw-Beijerland voor Peru!



Ja, je ziet het goed: de School met de Bijbel in Nieuw-Beijerland bracht maar liefst € 11.450,87 bij elkaar voor die andere school, de christelijke school "Heroes de Fe" van Urubamba in Peru! Na de presentatie gingen de leerlingen enthousiast aan de slag met prikkarten, sponsorloopformulieren, zakken snoep, pakjes kaarten en lege vuilniszakken om statiegeldflessen in te zamelen. Op 1 december werd de actie afgesloten met een kledjesmarkt in de school.

Namens de "Heroes de Fe" in Urubamba: Muchas Gracias!



De actie werd georganiseerd door Inge Jansen van het Support Team Andes Mission Peru.

Veldwerker Karina mocht half november, tijdens haar verlof, haar werk presenteren. Hier aan het begin van de actie, samen met haar dochtertje Gabriela. Natuurlijk in Inka-klederdracht!

Mede dankzij de actie in Nieuw-Beijerland kan een fors deel van de gewenste uitbreiding worden gerealiseerd. Dichterbij een volwaardige school voor alle groepen! De behoefte aan christelijk (basis)onderwijs is groot. Klik op de foto hieronder voor een video-impressie van het schoolleven!



Lees meer over het project Andes Mission
Peru

Eindejaarsgift

Het Philippuswerk is financieel geheel afhankelijk van giften. Uw/jouw gift heeft impact! Door de QR code te scannen kun je makkelijk en snel je eindejaarsbijdrage geven via je eigen bank. Veel dank!

Natuurlijk kun je je gift ook storten op
NL 61 RABO 0332663949 t.n.v. stichting
Philippus.



Philippus is door de belastingdienst erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.
RSIN: 858797483

Onder het zuiderkruis

Een kerstvertelling uit Peru

door Kees Moerman



Deze kerstvertelling wordt je aangeboden door stichting Philippus.
www.stichtingphilippus.org

'Wat een drukte in de straten van Cusco! Manuel houdt de hand van oma stevig vast. Stel je voor dat hij haar zou kwijtraken. Hij zou echt niet weten hoe hij dan thuis moest komen. Hij woont nog maar een paar weken bij zijn oma in de stad.

Even denkt hij aan het stille dorpje hoog in de bergen, waar hij samen met zijn moeder woont. Eigenlijk moet je zeggen: waar hij samen met zijn moeder hééft gewoond. Een vader heeft Manuel nooit gekend. Die is weggelopen toen hij nog maar een baby was...'

Op zoek naar een authentieke kerstvertelling? "Onder het Zuiderkruis" speelt zich af in Peru en is op ware feiten gebaseerd. Uit de reacties: "Heel mooi verhaal! We hebben zelf zeven jaar in Peru gewoond, en alles is zo herkenbaar en echt!"

[Download kerstvertelling](#)

De volgende Philippus Post verschijnt DV maart 2024

stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad
The Netherlands

Website: www.stichtingphilippus.org

Facebook: [stichting_philippus](https://www.facebook.com/stichting_philippus)

 SHARE

mailer lite