

BIJBEL  
LEESPLAN

9

DAGEN  
OP WEG  
MET  
FILIPPPUS

door Kees Moerman



philippus  
*Join the Chariot!*



“Verstaan jy wel wat jy lees?”  
Filippus ontmoet de Ethiopische gezant van Candace.  
*III.: Die geïllustreerde kinderbybel in Afrikaans, nppbooks uk*

## 9 dagen op weg met Filippus

In het Bijbelboek Handelingen lezen we over de bijzondere zendingsreis van de evangelist Filippus. In negen dagen volgt dit Bijbelleesplan hem op de voet. Of misschien moeten we zeggen: te paard. Reis mee en ontdek wat dit verhaal ons vandaag heeft te zeggen! Hieronder eerst de bijbeltekst. (*Handelingen 8: 26-40, NBV21*)

### Filippus en de Ethiopiër

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 26 | Een engel van de Heer zei tegen Filippus: 'Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.'   | wie zal van zijn nakomelingen verhalen?  |
| 27 | Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden | Want op aarde leeft Hij niet meer.'  |
| 28 | en zat nu op de terugweg in zijn reiswaagen de profeet Jesaja te lezen.  | 34 De eunuch vroeg aan Filippus: 'Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?'  |
| 29 | De Geest zei tegen Filippus: 'Ga naar die man daar in de wagen.'   | 35 Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam.                                    |
| 30 | Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: 'Begrijpt u ook wat u leest?'  | 36 Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: 'Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?'                                  |
| 31 | De Ethiopiër antwoordde: 'Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?' Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten.  | <i>(37 HSV - En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.)</i> |
| 32 | Dit was het schriftgedeelte dat hij las:<br>'Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid;<br>als een lam dat stil is bij zijn scheerder<br>deed Hij zijn mond niet open.   | 38 Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte.   |
| 33 | Hij werd vernederd en Hem werd geen recht gedaan,  | 39 Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde.        |
|    |  | 40 Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder om in alle steden het evangelie te verkondigen, tot hij in Caesarea aankwam.                      |

## Dag 1

### Van paarden en mensen

Lees: Handelingen 8: 26-40

**Kort en kleurrijk.** Zo zou je de geschiedenis van Filippus in Handelingen 8 kunnen omschrijven. Want het spreekt toch tot de verbeelding, dat tafereel in de woestijn: een schijnbaar doelloos erop uitgestuurde Filippus, die op een verlaten weg 'zomaar' een ontmoeting heeft met een belangrijke afgezant van een exotische koningin.

Wat een contrast. De wandelende Jood en de rijdende Afrikaan. Hij moet zijn ogen hebben uitgekeken - Filippus, bedoel ik. Want de Afrikaan, de 'eunuch', was verdiept in zijn boekrol. Met paard en koets en waarschijnlijk een heel gevolg rijdt hij zuidwaarts, helemaal naar zijn thuisland Ethiopië. Je ziet het plaatje zomaar voor je. In menige kinderbijbel prijkt dan ook een prachtige prent bij deze geschiedenis. Wist je trouwens, dat Filippus

'paardenliefhebber' betekent? (*Grieks 'Philippos': philos = vriend + hippos = paard*). Het zal wel toeval zijn, en of Filippus werkelijk oog had voor de paarden valt te betwijfelen. Het oog van de evangelist ziet eerst een méns. Een mens die zonder kennis van God verloren dreigt te gaan. En dan hoef je Filippus geen twee keer te vragen om op de wagen te klimmen. De rollen worden nu omgekeerd. De pracht en praal van de 'hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist,' verhult veel geestelijke armoede. De échte schat is in beheer van de eenvoudige Jood Filippus, schatbeheerder van de Koning der koningen. En hij staat op het punt om die schat met de Afrikaanse gezant te delen. Maar daarover later.

### Voor jou

Hoe kijk jij naar alle glitter en glamour van politici, sporthelden en popsterren?  
Zie je het 'paard', of zie je de 'mens'? Heb je de ogen van een evangelist?

### Nadenker

'De grootsheid van mensen bestaat uit hun vermogen om hun misère te kennen.'

*Blaise Pascal*

## Dag 2

### De dominee die er (op)uit moest

Lees: Handelingen 8: 5-12

**'Schijnbaar doelloos erop uit gestuurd'**, schreef ik gisteren over Filippus. Nou ja, daar leek het toch wel op. Een dominee van een bloeiende gemeente, letterlijk en figuurlijk de woestijn in gestuurd.

Want wees eerlijk, welke predikant zou niet graag zulke referenties krijgen:

- *'Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte.'*

- *'Maar toen Filippus hun het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, kwamen ze tot geloof en lieten zich dopen, mannen zowel als vrouwen.'*

- *'Ook Simon kwam tot geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment bleef hij voortdurend bij Filippus; hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren.'*

Zelfs tot de apostelen in Jeruzalem drong het door, *'dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard.'* Kortom, het optreden van Filippus had een ware opwekking teweeg gebracht in zijn eerste 'standplaats', Samaria. Wie is deze Filippus

eigenlijk? Nee, het is niet de apostel Filippus, 'één van de twaalf.' In Handelingen 6 lezen we dat,

*'toen het aantal leerlingen toenam, er op een gegeven moment ontevredenheid ontstond bij de Griekstaligen, die de Hebreuwssprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld.'*

Voor deze diaken-taak werden zeven mannen gekozen, waaronder Filippus. Gisteren zagen we al, dat zijn naam van oorsprong Grieks is, en dat hij dus waarschijnlijk Griekse ouders had. Een Griek om de Grieken te dienen – een verstandig besluit in de multi-culturele samenleving van daar en toen.

Toch blijkt Filippus al snel uitgediend in Jeruzalem. Dankzij het woeste optreden van ene Paulus vinden we hem in hoofdstuk 8 in Samaria. Een diaken op de vlucht. Direct maakt hij daar van de nood een deugd, en 'predikte hun Christus'. Met bovengenoemde gevolgen. Onbegrijpelijk toch, om zo'n succesvolle dominee de laan uit te sturen, de woestijn in? Maar toch...

*'een engel van de Heer zei tegen Filippus: Ga...'*

### Voor jou

Denk je soms dat je op het hoogtepunt van je carrière zit? Wees er op berekend dat God je daar niet laat zitten. Waarschijnlijk is het tijd voor een carrière switch. Maar wacht nog even: God wijst de weg. Of zijn engel.

### Nadenker

*'Elke reis heeft een betekenis die de reiziger niet kent.'*

*Dietrich Bonhoeffer*



**Pieter Lastman**

De doop van de kamerling

Olieverf op eikenhouten paneel

1623

## Dag 3

### De weg naar het zuiden

Lees: Mattheüs 18: 10-14

#### ***'Een engel van de Heer zei tegen Filippus:***

*'Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.'*

De dominee pakt zijn biezen, zijn taak in Samaria zit er alweer op: die schapen kunnen het blijkbaar zonder herder stellen. Maar ja, om nou naar het zuiden te vertrekken, de verlaten weg door de woestijn... Is er geen betere volgende gemeente te bedenken? Het blijkt weer eens: *'uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere.'*

Wat hier gebeurt, is een echo van de gelijkenis die Jezus uitsprak over het verloren schaap (Mattheüs 18). *'Wat denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald is, zal hij niet de negenennegentig andere achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken?'*

Samaria was de veilige kooi geworden voor de 'negenennegentig schapen.' Maar in de woestijn loopt één verdwaald schaap.

Eentje die beseft dat hij de herder nodig heeft, maar niet weet hoe hij die moet vinden. Maar dat weet Herder Filippus allemaal nog niet. Hij krijgt simpelweg de opdracht: Ga naar het zuiden. Filippus denkt er misschien het zijne van, maar hij gaat. Wat een vertrouwen, toch? Misschien zijn de woorden uit het boek Jesaja hem wel te binnen geschoten: *'Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen.'*

Oudere vertalingen hebben: *'Sta op en ga naar het zuiden...'* In 'het zuiden' ligt dus Filippus' nieuwe zendingsterrein. Het doet me onwillekeurig denken aan een begrip uit de zendingswereld: 'het zuiden' als zendingsjargon. Vanouds lagen de meeste zendingsterreinen inderdaad ten zuiden van de landen die zending bedreven. Maar ook als je zending bedrijft in het noorden van Siberië, in het verre oosten, of het wilde westen: je gaat als zendeling naar 'het zuiden'. Voor Filippus gold dat dus nog letterlijk.

### ***Voor jou***

Waar loopt jouw verloren schaap? Licht jouw 'zuiden' in Malawi, Thailand, of gewoon om de hoek?

### ***Nadenker***

*'A missionary is not someone who crosses the sea. A missionary is someone who sees the cross.'*

*Canon J. John*



**Rembrandt Harmensz. van Rijn**  
Doop van de kamerling

Olieverf op paneel, 1626



## Dag 4

### U hebt uw bestemming bereikt!

Lees: Psalm 25

#### ***Waar waren we ook al weer gebleven...***

O ja. Met Filippus op een verlaten weg in onherbergzaam gebied. En dat op het heetst van de dag. De navigatie is simpel: richting het zuiden. Van Jeruzalem naar Gaza. Je zou bijna zeggen: Verstand op nul, blik op oneindig. 'Deze weg honderd kilometer volgen.' Toch wel drie, vier dagen lopen.

Maar zo ver komt het gelukkig niet. Onverwacht klinkt het: u hebt uw bestemming bereikt.

Hoezo... waar zijn we dan? Je kijkt om je heen, je ziet bergen, zand, cactussen. En dan blijkt dat je niet de enige bent die deze route heeft gekozen. Een kleurrijke stoet, kennelijk van goede huize, kruist het pad. 'Dat is je bestemming, Filippus, ga naar die wagen toe!'

De herder krijgt het verdwaalde schaap in het oog. De dominee-zonder-gemeente ontmoet z'n nieuwe gehoor.

En zo blijkt een toevallige ontmoeting helemaal niet zo toevallig te zijn. De routes van Filippus en de Afrikaan zijn in de hemel nauwkeurig uitgestippeld.

Filippus heeft het niet aan zien komen. Zijn bestemming bleek midden in de woestijn te liggen. Totaal onverwacht moet hij dáár iemand tot Jezus brengen. Want dat is blijikbaar het doel van de reis.

Soms moet je die bestemming opzoeken. Soms kruisen mensen 'toevallig' je pad. En soms is de route je bestemming. Het doel blijft hetzelfde: Maak alle volken tot zijn discipelen.

### ***Voor jou***

Heb je ook wel eens het idee dat je doelloos op weg bent, verstand op nul en blik op oneindig? Bedenk dat de weg die je gaat in de hemel is uitgestippeld. Hou nog even vol. Onverwachts klinkt het: je hebt je bestemming bereikt. Ondertussen is het wel raadzaam dat je je navigatiesysteem up-to-date houdt.

Bijvoorbeeld aan de hand van psalm 25: 4: *'Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.'*

### ***Nadenker***

*'Christ's mission is the only reason for our being on earth.'*

(De zendingsopdracht van Christus is de enige reden waarom we op aarde zijn.)

*Andrew Murray, Zuid-Afrikaanse predikant (1828-1917)*



### **Relief van Amanitore Kandake**

Hoogstwaarschijnlijk de 'Kandake' of 'Candace'  
uit Handelingen 8. Zij regeerde ca 1–20 na Christus.  
Vindplaats Wad ban Naqa, Meroë (Cush), in het huidige Sudan.

## Dag 5

### Een lastige kleurplaat

Lees: Psalm 68: 27-36

Psalm 87

**Zijn uiterlijke huid bleef wel gelijke zwert,**  
*Maar witter als de sneeuw wierd hij aan zijner zielen.*

Met deze regels vatte de dichter Revius in 1630 de geschiedenis van 'Filippus en de Moorman' vroom samen.

Vandaag wordt het eindelijk tijd om, samen met Filippus, die raadselachtige Afrikaan te ontmoeten. Wie is hij eigenlijk?

*'En zie, een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candacé, de koningin der Moren...'* – zo staat het in de oude Statenvertaling. Vaak gevolgd door de stichtelijke, maar nogal bedenkelijke moraal uit het gedichtje van Revius. Zeg maar: *De zwarte met het witte hart.* Kom daar vandaag maar eens mee. Je zou zomaar in een zwarte-Pieten discussie belanden.... *Black lives matter*, tenslotte.

Het goede nieuws is echter, dat je in de hele Bijbel geen spoor vindt van discriminatie op basis van huidskleur. Daar geldt eenvoudig: All lives matter. Laat dat ook even gezegd zijn.

Moorman, Ethiopiër, kamerling, machtig heer, hoge ambtenaar... De benamingen buitelen over elkaar heen. En toch wordt het plaatje niet helder. Een (waarschijnlijk) donkergetinte man, (vermoedelijk) afkomstig uit de regio

Ethiopië–Soedan. Schatbewaarder van de koningin-moeder, de 'kandakè'. Een diplomaat dus, op missie naar Jeruzalem. Al betrof het hier eerder een persoonlijke missie, want *'Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden'* (NBV).

Tenslotte weten we dat hij een 'eunuch' was, een gecastreerde. Of niet. Want *eunuch* was tot een soortnaam geworden, die gold voor alle hoge ambtenaren aan het hof.

En ook verder blijft het gissen. Was het een 'falasja', een zwarte Jood? We weten dat er al sinds mensenheugenis Joden in Afrika woonden, en tot op de dag van vandaag wordt gespeculeerd over de stam van Dan, of over de relatie die koning Salomo gehad zou hebben met de koningin van Seba.

'Waarschijnlijk,' 'vermoedelijk'... het blijft lastig om het plaatje van 'Filippus en de Moorman' in te kleuren – letterlijk en figuurlijk.

In ieder geval kende deze 'kamerheer' dus de God van Israel al. En hij wilde er meer over weten. Zoals Psalm 68 profeteert:

*'Laten de gezanten uit Egypte zich aandienen, de Nubiërs met geschenken zich haasten naar God.'*

Maar Jezus was voor hem nog de Grote Onbekende. Door de ontmoeting met Filippus zou dat nu binnen een kwartier veranderen.

### Voor jou

Buiten Jezus om blijft God de Grote Onbekende. Mee eens?

### Nadenker

'Jezus zelf probeerde de twee moordenaars aan het kruis niet te bekeren;  
Hij wachtte tot één van hen zich tot Hem wendde.'

*Dietrich Bonhoeffer*



**Abraham Bloemaert**  
De doop van de kamerling

olieverf op doek 1620-1625

## Dag 6

### Een lesje didactiek

Lees: Handelingen 17: 16-29

Prediker 3: 1-11

**'Aansluiten bij het bekende.'** Dat is een van de hoofdregels uit de didactiek. Je leert nu eenmaal sneller wanneer de nieuwe lesstof aansluit bij wat je al weet.

Die regel geldt ook voor zendingswerk. De apostel Paulus sprak zijn publiek in Athene aan op een van hun altaren, dat een opschrift had 'aan de onbekende god', om vervolgens de sprong te maken naar de ware God.

Ook Filippus kan gebruik maken van kennis die er al is. Wanneer hij in opdracht van de Geest naast de wagen van de Afrikaanse gezant loopt, hoort hij hem hardop lezen uit een boekrol. Filippus vangt de woorden uit Jesaja op: *'Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid...'* Dat is natuurlijk een prachtig aanknopingspunt voor de les die hij wil geven.

God heeft als het ware de les al voorbereid. Hij heeft gezorgd voor een voedingsbodem waarin het zaad van het Woord kan ontkiemen. De eunuch las met interesse zijn boekrol.

Waar de zendeling heen gaat, daar heeft de Geest al voorbereidend werk verricht.

Ook uit de moderne zendingsgeschiedenis zijn veel van deze situaties bekend.

De Canadese zendeling Don Richardson worstelde met de totaal verschillende

wereldbeelden van hemzelf en de Papua's in Nieuw-Guinea waaronder hij diende. In hun ogen was Judas eerder een held, en Jezus een 'loser.' Hij gaf de moed al bijna op, toen hij een bizarre ontdekking deed. Om vrede te sluiten met een andere stam, gaf een Papua zijn eigen zoon aan hen weg: het vredeskind. Wat een geweldig aanknopingspunt om het ware Vredeskind, de Zoon van God, te verkondigen!

In iedere cultuur, sterker nog: in ieder mens, is een aanknopingspunt aanwezig om de boodschap van een Redder te laten 'landen'. Soms is het even zoeken naar dat 'ingeschapen Godsbesef.' Het boek Prediker (3: 11) verwoordt het als volgt, en ik kies in dit geval graag voor de diepzinnige weergave van de Statenvertaling: *'Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd.'* (*'Inzicht in de tijd gegeven,'* NBV21) *Waarom? 'Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is.'* Prachtig, die preek van Paulus in Athene.

De eunuch uit ons verhaal is ook 'tastend' op zoek. Maar zonder hulp kom je niet ver. Filippus klimt op de wagen.

### Voor jou

Wil je het Goede Nieuws delen met iemand? 'Met de deur in huis vallen' is lang niet de beste methode. Zoek een aanknopingspunt. Misschien loopt hij of zij wel met een vraag. Vertrouw erop dat de Geest al voorwerk heeft gedaan.

### Nadenker

*'Als ik bij mezelf verlangens ontdek die door niets in deze wereld kunnen worden bevredigd, dan is de meest waarschijnlijke verklaring dat ik voor een andere wereld ben gemaakt.'*

C. S. Lewis



**Engeland, Exeter College Chapel**  
Ethiopian Eunuch

Gebrandschilderd glas

## Dag 7

### Begrijpend lezen

Lees: Jesaja 53

#### ***'Begrijpt u ook wat u leest?'***

Nou, Filippus, je durft... Jij, als eenvoudige Jood, vraagt dat aan een rijke, intellectuele hoogwaardigheidsbekleder. 'Wie denk je wel dat je bent...'- dat had zomaar de reactie kunnen zijn. Maar het tegendeel is waar. En misschien tekent dat juist wel het edele karakter van de eunuch. *'Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij uitleg geeft?'* En hij nodigt Filippus uit in zijn wagen. Zijn intellectuele, nee, zijn gééstelijke honger neemt alle belemmeringen van rang en status weg. Misschien heeft hij het al aangevoeld: deze man is een gezondene. Een welkome lifter die zomaar uit de hemel komt vallen. Samen lezen ze uit de boekrol, die de eunuch uit Jeruzalem heeft meegenomen. Het is de rol Jesaja, waarschijnlijk in het Grieks. Net zoals

het Grieks de voertaal geweest zal zijn tussen de twee mannen op de wagen.

Het is niet het gemakkelijkste gedeelte wat ze lezen. Maar toevallig (?) wel de kern van de Bijbelse boodschap! Over een schaap dat naar de slacht gaat. Over een lam dat geschoren wordt. Over iemand die niet meer op aarde leeft. Over wie gaat het hier eigenlijk?

Filippus grijpt de gelegenheid met beide handen aan. De evangelist deelt het Evangelie. Het Nieuwe Testament moet nog geschreven worden, maar vanuit het Oude Testament klinkt hier het Goede Nieuws over Jezus! En de Afrikaan... neemt het aan!

De les *begrijpend lezen* is geslaagd. Want wie beseft dat het in de hele Bijbel om Jezus gaat; dat Jezus alles én het enige is dat je nodig hebt – die heeft het echt begrepen.

#### ***Voor jou***

God geeft niet alleen zijn Woord. Hij geeft ook mensen en middelen om het te begrijpen.

- Is het wel zo zinvol om 'zomaar' Bijbels of bijbelboeken uit te delen, zonder dat er sprake is van 'geestelijke honger'?
- Voor wie kun jij zo'n 'lifter' worden vandaag?

#### ***Nadenker***

De Bijbel is bedoeld om begrepen te worden, en hoe meer we ervan begrijpen, hoe meer nut we ervan zullen hebben.

*Charles H. Spurgeon*



## Menologion of Basil II

Philip the Deacon and the Ethiopian eunuch

Oosters-Orthodoxe kerkkalender uit de 11<sup>e</sup> eeuw  
(Bibliotheek Vaticaan)



## Dag 8

### Less is more

Lees: Handelingen 10: 44-48

#### **Hoe lang zal de lift geduurd hebben?**

*Time flies* tenslotte, wanneer twee mannen spreken over hun passie. En de passie die Filippus had voor Jezus heeft hij weten over te dragen op de Afrikaan. Zodanig, dat hij 'erbij wil horen'. En dat kan door zich te laten dopen, zoveel is wel duidelijk geworden in – pakweg – een uur. 'Kijk, water!' Wat let hem nog?

En dan is er iets merkwaardigs aan de hand met de Bijbeltekst. Vers 37 in de (herziene) Statenvertaling:

*En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.*

In andere vertalingen staat dit vers tussen haakjes (NBG51) of is zelfs helemaal weggelaten, zoals in de NBV21. Om de versnummering gelijke tred te laten houden, is nummer 37 dan 'leeg' gelaten, of voorzien van een voetnoot. Oudere handschriften van de Bijbel kennen dit vers niet. Algemeen wordt aangenomen dat het in latere handschriften is

toegevoegd. Een overrijverige kerkvader, die het allemaal wat te gemakkelijk vond gaan? En daarom nog een stukje doopcatechese heeft toegevoegd?

Er is natuurlijk niets mis met die vraag, integendeel. Immers: *Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered*, schrijft Markus. Maar als het er oorspronkelijk niet stond, moeten we in dit geval misschien zeggen: minder is meer.

De hele geschiedenis is al bijzonder genoeg. De hemel heeft alles in het werk gesteld om dit te laten gebeuren. De zoeker heeft gevonden. Of liever: *is* gevonden. Filippus heeft zijn werk gedaan en hoeft geen voorwaarden meer te stellen. 'Wie kan nu nog weigeren?' zou Petrus bij een latere gelegenheid zeggen. (Hand. 10) Laat het maar gebeuren... Met onze vragen zouden we zomaar de Geest in de wielen rijden.

De wielen staan stil. De twee mannen staan al in het water.

### Voor jou

Herken jij de zoektocht in jouw leven? Wanneer of hoe kwam die ten einde? Of zit je er nog middenin?

### Nadenker

'Het doet er niet toe of je oud of jong gedoopt wordt. Wat er toe doet, is dat de hemelse Vader zegt: Ik ben de God van alle volken en heb mijn Zoon voor hen gegeven. Laat u daarop dopen.'

*Maarten Luther, 1520*

## Dag 9 Blij dat ik Rij

Lees: Hebreëën 11: 1-6

Handelingen 21: 1-9

### **'...maar vervolgde zijn weg vol vreugde.'**

Blij op weg. Waar hebben we dat meer gehoord? De organisatie met bovenstaande naam biedt 'pechhulp voor het hele gezin, om blij van te worden!' Maar dat biedt natuurlijk geen overeenkomsten met ons verhaal. Of het moet zijn, dat de Afrikaanse gezant ook op weg is geholpen, na zijn hulpeloze vraag: 'hoe zou ik het kunnen begrijpen, als niemand mij de weg wijst?' (HSV)

En er staat een wagen aan de kant. Maar dat is bepaald geen pechgeval. Beide mannen stappen het water in. De 'machtig heer van Kandakè' gaat kopje onder, en komt als een vernieuwd mens weer boven. Misschien wel de eerste dopeling uit Afrika.

En dan... weg is Filippus. Je hebt in de Bijbel verschijningen, maar ook verdwijningen. Een beetje mysterieus, dat wel. 'De Geest van de Heer greep Filippus en nam hem mee.' Ik moet denken aan Henoeh, uit het boek Genesis (5): *'Henoeh leefde in verbondenheid met God. Op een dag was hij er niet meer, doordat God hem wegnam.'*

Zie het verbaasde gezicht van de Afrikaan als hij zoekend om zich heen kijkt. Waar is zijn lifter gebleven? Ach, het doet er ook niet toe.

Filippus' werk zit erop. Hij is 'maar' een instrument, en de Geest kan hem ergens anders gebruiken. Wat blijft, is de boekrol, het Woord. Het beste souvenir dat de reizende diplomaat ooit mee heeft genomen van een buitenlandse trip. En hij heeft de bron van ware blijdschap gevonden. Als evangelist keert hij terug. Want waar het hart vol van is... De Ethiopisch-orthodoxe kerk behoort tot de oudste religies van Afrika, en verwijst graag naar deze geschiedenis als haar oorsprong.

En Filippus? Die *'kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder om in alle steden het evangelie te verkondigen, tot hij in Caesarea aankwam.'*

We komen hem later nog één keer tegen (Handelingen 21), wanneer Paulus in die stad bij hem logeert. Je weet wel, de man voor wie hij ooit op de vlucht ging, van Jeruzalem naar Samaria. Het is toch steeds weer verbazingwekkend langs welke wegen het Evangelie z'n loop vindt.

Trouwens, met Filippus gaat het goed: zijn vier dochters bezaten 'de gave van de profetie', zo staat er. Wat kun je als vader nog meer wensen.

### Voor jou

*'De Heilige Geest laat niet toe dat we te afhankelijk worden van mensen die ons onderwijs geven.'*

(C. H. Spurgeon)

Aan wie heb jij het te danken dat de Bijbelse boodschap in je leven 'landde'?

Speelt die persoon nog steeds een grote rol in je leven?

### Nadenker

Vul het bijvoeglijk naamwoord in dat van toepassing is...

De _____ kerk van Afrika.	bedreigde
De _____ kerk van Azië.	groeierende
De _____ kerk van Latijns-Amerika.	jonge
De _____ kerk van het Midden-Oosten.	lege
De _____ kerk van Europa.	dienende

Dit leesplan wordt je aangeboden door stichting Philippus – Bijbels onderwijs wereldwijd

[www.stichtingphilippus.org](http://www.stichtingphilippus.org)

Dit Leesplan wordt je aangeboden door  
stichting Philippus



*Bijbels Onderwijs Wereldwijd*

[www.stichtingphilippus.org](http://www.stichtingphilippus.org)

### ***Houd de Philippuswagen rijdend!***

Maak je gift 'smart' over door met  
je smartphone de code te scannen.



Bedankt!

