

FEBRUARI 2022 – EDITIE NR 9

NIEUWSBRIEF

WERKBEZOEK 3 – 17 JANUARI 2022


Laatste nieuws....

Het is al weer februari, wat betekent dat het weer de hoogste tijd is voor de laatste nieuwsberichten omtrent het project in Ouagadougou. In deze nieuwsbrief zullen wij u verslag doen van onze waarnemingen en ervaringen tijdens ons werkbezoek aan het project, dat plaats vond van 3 tm 17 januari jl. Tot op het laatste moment was het spannend: konden wij 3 januari naar Burkina Faso afreizen of niet? Vluchten werden geannuleerd wegens ziekte en ook niet onbelangrijk, we moesten zelf ook nog negatief testen. God heeft de weg gebaad en op maandagavond 3 januari zijn wij veilig aangekomen in Ouagadougou, waar we opgewacht werden door onze project coördinator die ons naar het 24/7 beveiligde appartementencomplex bracht waar wij tijdens ons verblijf van 2 weken, zouden overnachten.



Macaroni met vis



12 januari 2022 project-middag

Wekelijkse sessies.....

Trots op het team.....

Januari is één van de koudste maanden van het jaar in Burkina, dus voor ons een goede maand om een werkbezoek af te leggen. De gemiddelde temperatuur overdag ligt dan tussen de 30 en 35 graden. Op woensdagmiddag is het projectmiddag. Vanaf het middaguur, wanneer de school uit gaat, komen de kinderen binnen druppelen bij de kerk. Tegen 1 uur zijn alle kinderen bij de kerk gearriveerd en wordt de middag geopend met gebed, gevolgd door enkele liedjes die de kinderen uit volle borst mee zingen. Rond half 2 is het tijd voor de maaltijd. Heel keurig wordt er een rij gevormd om de handen te wassen en vervolgens in kleine groepjes bij de dames die gekookt hebben, een bord met rijst / macaroni met vlees / vis en een zakje water op te halen. Wanneer iedereen voorzien is van letterlijk een bord vol eten, mag er gegeten worden en werkelijk alles gaat tot de laatste korrel op. Elk kind spoelt zijn of haar bord af, voordat hij of zij weer de kerk in gaat om naar het bijbelverhaal te luisteren, dat op eenvoudige wijze wordt verteld en uitgelegd. Tijdens de 2^e projectmiddag die wij mee hebben gemaakt, werd er door het team en de kinderen een rondje om de kerk gelopen om al het zwerfafval op te ruimen. Jong geleerd is oud gedaan. In Burkina zie je werkelijk overal zwerfafval. Mensen zijn zich er veelal niet van bewust dat het slecht is voor mens en milieu en gooien afval zo van zich af. Al zijn het misschien soms maar kleine dingen, wij vinden het ook belangrijk om de kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Rond 4 uur gaan de kinderen altijd weer naar huis.

We hebben ook nog een kraambezoek af kunnen leggen, omdat 1 van de dames die altijd zorg draagt voor het koken van de maaltijd, tijdens ons verblijf was bevallen van een dochtertje.

GEBEDSPUNTEN: DOOR DE STAATSGREEP VAN 23 JANUARI JL. IS HET LEGER NU AAN DE MACHT. DOOR HET GROOTSTE DEEL VAN DE BEVOLKING IS DIT MET GEJUICH ONTVANGEN. HOE HET DE KOMENDE TIJD ZAL GAAN BLIJFT AFWACHTEN. WILT U MEE BIDDEN VOOR EENHEID, RUST, VREDE EN VEILIGHEID IN HET LAND?

Evangelisatie

Ook stond er een ontmoeting met de voorgangers en enkele andere verantwoordelijken van de kerk op de agenda. Men heeft mij gevraagd om een ieder die op enige wijze een bijdrage levert aan Hart voor Burkina, daarvoor heel hartelijk te bedanken. Door de steun van Hart voor Burkina aan de evangelisatie vanuit de kerk is het mogelijk om vaker een weekend in of buiten de stad te evangeliseren onder jong en oud. Dit jaar staat zelfs elke maand een evangelisatie-weekend gepland. Uiteraard was de bouw van het nieuwe kerkgebouw ook 1 van de gesprekspunten. Dit valt echter buiten ons project, maar het afgelopen jaar was het wel mogelijk om een financiële bijdrage hieraan te leveren. Men had 11 jaar voor de bouw van de kerk uitgetrokken. Gemeenteleden kunnen financieel nagenoeg niets bijdragen, omdat zij erg arm zijn. De kerk is dus nagenoeg geheel afhankelijk van giften van buitenaf. Het was de bedoeling om de kerk in fases te bouwen, naar gelang de beschikbare middelen. Sinds de start van de bouw in augustus, heeft de bouw nog geen moment stil gelegen. Hoe mooi is dat?! En dat mede door uw steun, ook namens ons, heel hartelijk bedankt hiervoor! Samen bouwen we de kerk. Regelmatig staan er mensen in de straat die zich afvragen hoe het kan dat de bouw zo voorspoedig verloopt. Moslims zeggen tegen elkaar: maar dit kunnen wij niet, dit kunnen alleen christenen. De bouw van de kerk ziet men daarom nu ook als evangelisatie-project, omdat men regelmatig in gesprek komt met mensen uit de omgeving die vol bewondering naar de voortgang van de bouw staan te kijken. Het is mooi om te zien dat er veel gemeenteleden vrijwillig mee helpen om de kerk te bouwen. Er is nog heel veel geld nodig om de hele kerk af te bouwen. We geloven dat God hierin gaat voorzien.

Ook hebben wij een 3 daagse training verzorgd over ondernemerschap. Onze coördinator geeft deze trainingen door heel het land. De meeste ouders van de kinderen uit het project hadden zich hiervoor ingeschreven. De kernpunten waren: hoe genereer je inkomsten, zodat je je gezin kan voorzien in primaire levensbehoeften? Heb je veel geld nodig om een activiteit op te starten of kan dat ook met letterlijk een paar cefa's (betaalmiddel Burkina)? Wat zou je graag willen doen, is het realistisch en heeft het kans van slagen? En hoe houd je je , al is het maar heel eenvoudig, de inkomsten en uitgaven bij, ook al kun je zelf niet lezen of schrijven?



Bouw kerk



Gesprek voorgangers en diakenen kerk



Certificaat van deelname voor ouders die 3 dagen de training hebben gevolgd.

Training ouders

Het waren 3 interessante en leerzame dagen. Dit alles krijgt nog een vervolg, daar hoop ik later dit jaar nog op terug te komen.

Schijn bedriegt. Burkinabé's komen graag netjes voor de dag. Wanneer men bijvoorbeeld naar de kerk gaat, draagt men het mooiste wat men heeft. Mensen zeggen mij ook wel eens: die kinderen van het project zien er best nog wel netjes uit. Dat klopt, omdat zij op woensdagmiddag vaak kleding dragen die zij van het project hebben gekregen. Wanneer je een huisbezoek aflegt, zie je hoe schrijnend de situatie is waarin men leeft. In de kamer van slechts enkele vierkante meters staat vaak niet meer dan enkele plastic of volledig doorgezakte stoelen en soms een tafel waar soms letterlijk de gaten in vallen. Men slaapt op een matje op de grond en kookt buiten op een vuurtje. Het toilet is een gat in de grond die men soms met andere burens moet delen. Enkele ouders van 'onze' kinderen hebben een brommertje (een veel gebruikt vervoersmiddel in Burkina) om zich van A naar B te verplaatsen, maar de meesten van hen hebben niet eens een fiets. Zo zie je maar weer hoe vertekend een beeld kan zijn.

Naast de vele ontmoetingen en gesprekken die er waren, was er tussendoor ook tijd om in ontspannen sfeer tijd met elkaar door te brengen en daardoor relaties te versterken. We kijken terug op een goed en vruchtbaar werkbezoek. Het was goed om onze teamleden en broers en zussen terug te zien, hen te bemoedigen en onze waardering naar hen uit te spreken voor hun prima inzet t.b.v. het project. Wij hopen, wanneer de financiën het in de toekomst toelaten, bij een 2^e kerk een zelfde project voor kinderen op te kunnen starten en daardoor nog meer families met Het Evangelie te kunnen bereiken. We zien uit naar wat God dit nieuwe jaar gaat doen door Hart voor Burkina heen.

We waren net enkele dagen terug in Nederland toen het bericht ons bereikte over de staatsgreep in Burkina. Het project heeft hier gelukkig geen hinder van ondervonden. De bevolking nam hun bezigheden na 2 dagen weer op. Het is afwachten hoe het de komende tijd zal gaan. Wilt u met ons mee bidden voor rust, vrede en eenheid in het land?

Team Hart voor Burkina