



Die Heilige Gees het vir Filippus gesê: "Jy moet nader gaan tot by die wa."

(Afrikaans, Bybel vir almal)

## Het Kind heeft de sleutel



En opnieuw zitten we opgesloten. Gaat de wereld ooit nog volledig van slot? Of blijft het virus ons zijn beperkingen opleggen? Alles in ons snakt naar vrijheid. We zijn gewend geraakt om te denken in kansen, mogelijkheden en oplossingen, en zien ons daarin nu begrensd. Zonder in speculatie of onheilsprofetie te vervallen, mogen we ons toch wel afvragen wat deze wereldwijde plaag ons te zeggen heeft. Of liever - wat God ons te zeggen heeft.

Immers, het is ten diepste geen overheid die de wereld in lockdown brengt. Het Kind van Bethlehem, de Zoon van David, Hij is het die de sleutel van David heeft. Die sluit en niemand opent. Maar die ook opent, en niemand sluit (Openbaring 3: 7).

Daardoor mochten we als stichting in het achterliggende jaar geopende deuren vinden voor ons werk. Om op onze beurt mensen, kinderen ook, naar Hem te leiden, die van zichzelf zegt: Ik ben de deur.

Werk dat moet doorgaan tot aan de grote lockdown. Werkt u mee? Dezelfde brief aan Filadelfia verbindt een rijke belofte aan onze volharding: "Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort overal op aarde de tijd van de beproeving aanbreekt, als de mensen die er leven op de proef worden gesteld." (id., vers 10)

Wij, mensen op aarde, worden op de proef gesteld. Maar er is een deur: de Zoon van David is getrouw. Ik zie een poort wijd open staan. U ook?

Gezegende kerstdagen. Het Kind heeft de sleutel. Het Kind is de sleutel.

*Kees Moerman, voorzitter van het bestuur*

---

## Zijn gedachten zijn hoger

Anneke Kempeneers, Suriname



Doordat ik telefonisch geen contact met de Wayana's kan krijgen weet ik niet of de Bijbelstudie deze middag door zal gaan. Er zit niets anders op om nu maar op de bonnefooi de reis te maken. Dat mijn fiets kapot is en ik dus in de brandende zon een lange wandeling moet maken, is niet bevordelijk voor mijn humeur.

En ja, het erf waar de Bijbelstudie zou plaatsvinden is leeg, de familie is niet thuis. Teleurgesteld en een beetje geïrriteerd draai ik me om. Dan flitst het door me heen: 'Hoe vaak is de Heere Jezus voor niets gekomen?' Met mildere gedachten loop ik het dorpje weer uit.

'Bonjour madame, ça va?' Tot mijn verrassing word ik bij het laatste erf aangeroepen. Deze familie heb ik nog niet eerder ontmoet. De vader is erg geïnteresseerd wat een blanke vrouw in hun dorp komt doen. En ook zijn kinderen en kleinkinderen komen er al snel bij. Als ze horen dat Gods Woorden ook in hun taal zijn vertaald wil de vader onmiddellijk een Wayana-Bijbel kopen.



Hoezo een zinloze reis? Zijn gedachten zijn hoger dan de mijne.

Lees hier alles over [Anneke in Suriname](#).

---

## Wezen en weduwen steunt Hij

Walter en Lixandra, Roemenië

Het was geen toeval toen we

onlangs oma Stela met haar twee kleinkinderen Ianci (6) en Raisa (4) ontmoetten. Twee jaar geleden was er in Chitila, niet ver van de hoofdstad Boekarest, geruchtmakend nieuws, maar wij wisten daar toen niet van. In grote koppen maakten kranten, radio en TV melding van een vrouw die voor het oog van haar twee jonge kinderen door haar man was vermoord. De man heeft levenslang gekregen en de kinderen wonen nu samen met hun oma in datzelfde huis.



Toen we hen op een morgen opzochten, waren ze nieuwsgierig naar wat we bij ons hadden in onze tassen. Tot onze verrassing werden we binnen genodigd. Je hart breekt als je dan beseft dat dit de bewuste kamer is, en dat oma en de kinderen in hetzelfde bed slapen waarin haar dochter en hun moeder werd vermoord.

We mochten naast hen zitten aan het beddeinde, en Lixandra vertelde een bijbelverhaal voor de kinderen, en leerde een liedje aan. Ondertussen bad Walter of God ons voor alle kwaad wilde bewaren. De hele omgeving vervulde hem met droefheid en bezorgdheid voor de kinderen. Oma zuchtte eens toen ze zag hoe de kinderen liedjes zongen tot eer van God. We kwamen er achter dat ze geen enkele gespecialiseerde hulp krijgen om hun trauma's te kunnen verwerken. Dat zal ook niet meevallen, en is bovendien behoorlijk duur.

Na dit bezoek hebben we gebeden om bevestiging om hen vaker te bezoeken. Deze zaak ligt ons zwaar op het hart en we zijn ervan overtuigd dat de Heer ons hier heeft gebracht. Deze verwonde zielen hebben ons begrip en onze steun zo nodig, en bovenal hebben ze Jezus nodig. Het deed ons zo goed toen ze een aantal keer naar kerk en zondagschool kwamen. God geneest de gebrokenen van hart, de weduwen en de wezen.

We bezoeken hen nu regelmatig, telefoneren en bidden met hen. De Heer zal over hen waken en hen genezen. We zijn dankbaar voor uw steun en uw gebeden. Hier leven zoveel mensen in grote nood, en de Heer leidt ons naar hen toe. Bid in het bijzonder voor Stela, Ianci en Raisa!

Psalm 146: 9

De HEER beschermt de vreemdelingen,  
wezen en weduwen steunt Hij,  
maar goddelozen richt Hij te gronde.

# 1 jaar Hart voor Burkina!

Burkina Faso (Alice de Ruiter)



Hart voor Burkina 1 jaar! En wat hebben we in dit eerste jaar al veel kunnen doen mede dankzij uw steun. Alle eer aan God!

Terwijl in andere landen door de pandemie projecten stil hebben gelegen, konden bij ons de wekelijkse bijeenkomsten voor 'onze' kinderen gewoon doorgaan. Het evangelisatieteam is dit jaar meerdere weekenden uitgegaan om in de wijde omtrek van de hoofdstad het Evangelie te verkondigen. En hoewel de bouw van het nieuwe kerkgebouw in Ouagadougou buiten het project valt, hebben wij ook hieraan een bijdrage kunnen leveren. Echt geweldig!

In Burkina heeft de staat te weinig banen voor iedereen, waardoor er veel werkloosheid heerst. Omdat wij zelfredzaamheid belangrijk vinden, willen we binnenkort trainingen gaan geven, te beginnen bij de ouders van de kinderen uit het project. Zo willen we hen motiveren en helpen om iets op te starten waarmee zij in hun primaire levensbehoeften kunnen voorzien. Onlangs hebben we een bijeenkomst voor de ouders georganiseerd. Graag wil ik een aantal uitspraken delen van ouders, die spontaan vertelden wat het project voor hen en hun kinderen betekent: 'Jullie onderwijzen onze kinderen niet alleen het Woord van God, maar jullie hebben ons ook ondersteund met voedsel en schoolspullen voor de kinderen.' 'Ik wist niet hoe ik de schoolkosten voor mijn kind moest betalen. Was er niet de steun van het project geweest, dan zou ik niet weten of mijn kind dit jaar weer naar school zou kunnen gaan. Moge de Heere jullie zegenen!'

Straks hopen wij op het project Kerst te vieren met kinderen en ouders. We zien er naar uit. Rest mij u namens het hele team en de kinderen gezegende kerstdagen en

een gelukkig, maar vooral ook gezond nieuwjaar toe te wensen.

Alice

Lees [meer](#) over het project Hart voor Burkina.

## Kerstfeest in de Andes

Karina Boza-Stijnen, Peru



Het is een hete middag midden in december. Meer dan honderd kinderen zijn bij elkaar gekomen op een grasveldje achter de evangelisatiepost. Het is de laatste clubmiddag van het jaar en de grote vakantie begint. Het leidersechtpaar van het gezinsvervangend



tehuis Casa Segura is gekomen met hun twintig kinderen. Zij leiden de club samen met de evangelist. Deze middag wordt er gezongen, een tekst aangeleerd en daarna wordt de kerstgeschiedenis verteld. Het gaat niet alleen over Jezus' geboorte, maar ook dat Hij kwam om te lijden en te sterven voor onze zonden. Zo mag het evangelie klinken midden in de Andes. Jezus, die als baby in de wereld kwam, leeft nu nog en biedt ons redding aan! Met fondsen van ons project Andes Mission Peru en van de leden van het kerkje zijn er schoolspullen gekocht en kreeg

elk kind een doosje mee, en ook een mooie gekleurde bal. AMP helpt op deze manier tien lokale evangelisatieposten. Een Kerstevangelisatieactie van het Andesgebergte tot diep in de jungle van Peru. Bid mee dat veel kinderen en volwassenen tot geloof mogen komen!

## Kom als vrijwilliger naar Casa Segura!

Voor het gezinshuis nabij Urubamba zijn we op zoek naar Nederlandse vrijwilligers. Wil jij een stukje van je leven geven om deze kinderen een thuis te bieden? Je wordt begeleid door een Nederlands-Peruaans echtpaar. Neem voor de mogelijkheden contact op met Karina, die in januari en februari in Nederland verblijft.

Telefoon / WhatsApp Karina: +31 6 40520682

Lees meer over [Andes Mission Peru](#)

## Kerstvertelling



Nog op zoek naar een origineel Kerstverhaal?

'Onder het zuiderkruis' - een kerstvertelling uit Peru.

(Vorig jaar winnend kerstverhaal onder de titel 'Samen onder de sterren' - RD/Puntuit)

[Download](#) gratis.

Of [kijk en luister](#) via Youtube!

## Bangladesh



Een kerstgroet uit Bangladesh! We zien er naar uit om in 2022 een groeiend aantal kinderen van 'Delight Children Home' te kunnen ondersteunen. In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen over de bouwplannen op de braakliggende kavel.

Doe je mee? Lees [meer over dit project](#). Of [sponsor een kind](#).

## Candace Creations - voor het goede doel!

Onder het label 'Candace Creations' maak ik producten voor het goede doel.

De naam Candace komt natuurlijk niet uit de lucht vallen: zij komt voor in de geschiedenis van Filippus en de kamerling.

Hieronder een paar voorbeelden. Omdat alles met de hand wordt gemaakt is het mogelijk om **jouw speciale wensen** kenbaar te maken! Ik zie je bestelling graag tegemoet!

*Jolande Moerman*



[Candace Creations](#)

*creatieve producten voor het goede doel*



Ga naar de [website](#) en plaats je bestelling!

De netto opbrengst van je aankoop komt geheel ten goede aan het zendingswerk van stichting Philippus.

## Dank voor uw Kerst / eindejaarsgift!

Ons werk is financieel afhankelijk van gulle gevers. Maak eenvoudig en snel je gift over door met je smartphone de QR code te scannen.



Natuurlijk kun je je gift ook storten op  
NL 61 RABO 0332663949 t.n.v. stichting Philippus.

Ook kun je Philippus [machtigen](#) voor een eenmalige of periodieke afschrijving.



Philippus is door de belastingdienst erkend als  
Algemeen Nut Beogende Instelling.  
Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.  
RSIN: 858797483

*De volgende Philippus Post verschijnt DV februari/maart 2022*

### stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad  
The Netherlands

Website: [www.stichtingphilippus.org](http://www.stichtingphilippus.org)

Facebook: [stichting\\_philippus](https://www.facebook.com/stichting_philippus)

 SHARE

mailer lite