

U zult Mijn getuigen zijn... tot aan het uiterste van de aarde.

(Handelingen 1)

Ons eerste lustrum! 2018 - 18 mei - 2023

De Philippuswagen is alweer vijf jaar onderweg.

Dat leidde tot verrassende ontmoetingen.



We vervolgen onze weg vol vreugde.

(Handelingen 8)



2018-2023

philippus
Klim op die wagen!

www.stichtingphilippus.org

Een bijzondere hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag 2023 is voor ons om meerdere redenen gedenkwaardig!

Vandaag precies vijf jaar geleden vond bij de notaris in Amersfoort de oprichting van stichting Philippus plaats. Ons eerste lustrum is dus een feit!

In die vijf jaar heeft de stichting een bescheiden, maar



betekenisvolle rol mogen vervullen bij het invullen van de zendingsopdracht die Jezus bij zijn hemelvaart aan zijn discipelen gaf: "u zult mijn getuigen zijn." Zijn laatste woorden hier op aarde! En wij mogen zijn getuigen zijn: in Peru, Suriname, Roemenië, Curaçao, Bangladesh - "tot aan het uiterste van de aarde."

De 'Philippuswagen' rijdt verder. Om met Handelingen 8 te spreken: Klim ook op die wagen! Het werk breidt zich verder uit en heeft jou (v/m) nodig!

Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

Bestuurslid worden? We hebben jou (v/m) nodig! Mail de voorzitter.

Peru



Afgelopen maanden zijn hier in Peru erg druk geweest. Dit jaar staat voor ons vooral in het teken van de christelijke school ('[Heroes de Fe](#)', zie foto onder) en het gezinshuis ('[Casa Segura](#)'). Van vergaderingen, het zoeken van fondsen en helpen met de aankoop van bouwmaterialen tot het geven van Engelse lessen en bezoeken aan de projecten om samen de moeilijkheden en hoogtenpunten te bespreken. Ook samen bidden is zo belangrijk, om de hulp, wijsheid en leiding van Gods Heilige Geest die wij hier ook zo hard nodig hebben.

Ook in het bergdorp Willoc mochten we een christelijke familie bezoeken (zie foto hierboven) die stand houdt in een klein kerkje dat ook daar de Goede Boodschap verkondigt.

Ontvang onze hartelijke groeten vanuit Peru! Yojan & Karina en Gabriela.

Lees meer over het project [Andes Mission Peru](#).



"U zult Mijn getuige zijn..." Ook vrijwilliger of veldwerker worden? Klik voor onze vacatures. Bijvoorbeeld in Peru of Zuid-Afrika.

Suriname

Mij is gegeven alle macht

Wanneer ben je 100% gelukkig? De meiden kijken me wat onzeker aan. Wat moeten ze daar nu op antwoorden?

"Als student denk je misschien: als ik straks een man heb gevonden en kinderen heb, dán ben ik helemaal gelukkig." Er zijn een paar meiden die met hun baby of peuter naar de club zijn gekomen, dus we kunnen gelijk aan hen vragen of dat klopt. Gelukkig zijn ze wel, maar 100%....?

"Misschien denk je: als mijn kinderen groot zijn, dan zal ik wel helemaal gelukkig zijn." Maar ook dat houdt geen stand. Want dan komen er zorgen om de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dus familie maakt niet gelukkig. Wat wel? Geld misschien? Maar nee, als we verder doorpraten blijkt dat je steeds meer nodig hebt, het is nooit genoeg.



Samen doen we de Bijbel open. We lezen over Gods Zoon Jezus, gekomen om mensen terug te brengen naar God. Wie in Hem gelooft is zalig, volmaakt gelukkig. Want Hij heeft alle tegenstand (satan, zonde en wereld) overwonnen.

Jezus is Overwinnaar, dat mag ik zien in het leven van jongeren. Angst en onrust verdwijnt, en er groeit een kinderlijk vertrouwen op de Almachtige. Wat een voorrecht om hier te mogen werken!

Een warme groet van Anneke Kempeneers

Lees hier meer over [de missie van Anneke](#).

*'Wanneer ben je gelukkig?'
Bijbelstudie met jongeren van de inheemse Wayana bevolking, diep in het Surinaamse oerwoud.*



Mogen we een appel op u/jou doen?

Het Philippuswerk is financieel geheel afhankelijk van giften. Uw/jouw gift heeft impact! Via de QR code kan eenvoudig en snel een bijdrage worden gegeven. **Help ons!**

Natuurlijk kun je je gift ook storten op **NL 61 RABO 0332663949** t.n.v. stichting Philippus.



Philippus is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.
RSIN: 858797483

Terugblik

Zaterdag 25 maart 2023:

Passie & Pasen in de Burgwalkerk te Kampen. Het thema was: "De opdracht van de Opgestane."

Een drukbezochte avond en een prachtige opbrengst ten behoeve van de christelijke school 'Heroes de Fe' in Urubamba, Peru.



De volgende Philippus Post verschijnt DV zomer 2023

stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad
The Netherlands

Website: www.stichtingphilippus.org

Facebook: [stichting_philippus](https://www.facebook.com/stichting_philippus)

 SHARE

mailer lite