

De Geest zei tegen Filippus: 'Ga naar die man daar in de wagen.'

Het bestuur van PHILIPPUS wil alle werkers en andere betrokkenen met wie we schouder aan schouder in Gods wijngaard staan van harte een Pinkstergroet zenden.

Mogen 'vlammen als vuurtongen' ons bezielen om, naar de woorden van Jezus Christus, 'van Hem te getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.' (Handelingen 1: 8)



Kees van den Berg



Eefje van Galen



Adriaan Laseur



Kees Moerman



Remco Zetzema

## Luisteren naar de Geest



'De Geest zei tegen Filippus: Ga naar..!'

Bovenaan elke Philippus Post vind je deze tekst uit Handelingen 8, telkens in een andere taal. Vóór Jezus' hemelvaart zei Hij tegen zijn discipelen dat ze de wereld moesten intrekken om de goede boodschap te verkondigen. Na Pinksteren herhaalt de Geest die opdracht in vele talen en toonaarden. Steeds opnieuw klinkt het: 'Ga naar..!' Door rechtstreekse aanspraak, zoals bij Filippus. Door dromen of visioenen, zoals bij

Paulus en Petrus. Paulus en Johannes schrijven brieven, waardoor de Geest de gemeenten op hun taak wijst. En wij, christenen van 2021, hebben allemaal die ene brief ter beschikking: de Bijbel, waarin de grote opdracht de rode draad vormt. In de woorden van de Zuid-Afrikaanse predikant Andrew Murray: 'Christus' missie is de enige reden voor ons bestaan op aarde!'

De Geest van Pinksteren heeft ons wat te zeggen - 'Ga naar..!'

Wie oren heeft, die hore.

*Roept uit aan alle stranden  
Verbreidt van oord tot oord,  
Verkondigt allen landen  
Het Evangeliewoord!*

*Kees Moerman, voorzitter van het bestuur*

## Een braakliggende akker in Bangladesh...



Geweldig nieuws vanuit Bangladesh! Pastor Mark berichtte ons recent dat het gebed van velen was verhoord: de beoogde kavel voor het [project](#) kon eindelijk worden gekocht. Dat geeft perspectief voor de 80 kinderen die nu al worden opgevangen op een voorlopige lokatie. In de toekomst zou er plaats moeten zijn voor vier- tot vijfhonderd kinderen vanuit het hele land: een christelijke omgeving waarin (straatarme) kinderen, wezen en halfwezen, een veilige plek krijgen en onderwijs ontvangen.

Op de foto zien we hoe de kinderen en hun begeleiders hiervoor bidden. Want op een braakliggende akker moet gebouwd worden! Bid (en geef!) je mee? Dat kan ook door één van de [kinderen](#) op het project te sponsoren. Bijvoorbeeld Shikha of Milon!



Shikha Tripura is geboren op 11 juli 2014 in Bandarban, Thanchi, in het zuiden van Bangladesh. Een arm boerengezinnetje, met een inkomen van minder dan 3 dollar per dag. Veel te weinig om alle kindermonden te voeden. Daarom verblijft Shikha in het Delight Children's Home van Pastor Mark. Jij kunt Shikha op weg helpen naar een mooie toekomst, voor maar 1 euro per dag!



Milon Chakma is geboren op tweede Kerstdag 2012, in het dorpje Khagrasori, Bangladesh. Omdat zijn ouders, een eenvoudige boerenfamilie, moeten zien rond te komen van enkele dollars per dag, is gevraagd of Milon op het project Delight Children's Home van Pastor Mark kon worden geplaatst. Voor 1 euro per dag geef je Milon een goede start!

---

## Alice naar 'haar' project in Burkina Faso



Reizen tijdens de corona-pandemie is erg lastig, maar God opende deuren. Zo kon ik, vergezeld van mijn man, op 24 april jl. afreizen naar Burkina Faso. Eindelijk kon ik dan het [project](#) bezoeken waar ik mij met hart en ziel voor mag inzetten! 'Hart voor Burkina' werkt samen met een kleine evangelische kerk in de hoofdstad Ouagagoudou. Daar bezochten we de zondagse diensten. Wat een feest! Zang, dans en muziek zijn niet weg te denken, want 'this is Africa'!

Bijzonder was het om hier nu ook eens zelf de wekelijkse bijeenkomsten van de 45 kinderen bij te wonen. Ik ben enorm trots op het lokale team dat zich met zoveel passie voor God en de kinderen inzet. De kinderen genoten van de maaltijd en volgden met interesse en plezier het onderwijs. Wat een zegen! Enkele ouders waren, vanwege onze aanwezigheid, ook naar de kerk gekomen. Aan het eind van de middag nam een vader het woord. Namens alle ouders wilde hij hun dankbaarheid en vreugde uitspreken dat hun kinderen in het project opgenomen zijn. Men zegt wel eens: Afrika helpen is als een druppel op een gloeiende plaat. Maar voor degenen die zo'n druppel ontvangen, voelt het als een oceaan, en dat hebben wij aan den lijve mogen ervaren. Ik sluit af met de woorden waarmee men in Burkina af zou sluiten: *que Dieu vous bénisse* (God zegene u).

*Alice de Ruiter, Kampen*

**Lees meer over het project [Hart voor Burkina!](#)**

---

## Uitbreiding bestuur

Recent (sinds 1 april) mochten we **Eefje van Galen-Torsius** uit Wijk bij Duurstede als bestuurslid verwelkomen. Eefje neemt de rol van tweede penningmeester op zich. Hierbij stelt zij zich voor!

'In het dagelijks leven ben ik consultant schulddienstverlening, sinds 2013 tevens zelfstandig en assisterend beschermingsbewindvoerder. In 2020 begon ik als (chat-) vrijwilliger bij stichting GlobalRize. Via die weg kwam ook stichting Philippus op mijn pad. Mijn hart voor zending vulde God in via mijn veelal praktisch, hulpverlenend werk in Nederland. Via stichting Philippus ben ik nu ook in de gelegenheid om iets bij te dragen aan het zendingswerk elders in de wereld.



Ik ben moeder van vier kinderen, en oma van vijf kleinkinderen. Ik hou van reizen, koken, lezen en (mee)zingen. Ook wel van wandelen en fietsen, maar echt alleen met mooi weer! Dus geen die-hard-sportieveling :-)

Ik ben benieuwd naar wat de toekomst gaat brengen, zowel voor de stichting als voor de wereld in zijn geheel, en zie uit naar wat God door ons allemaal heen gaat doen!

## 9 dagen reizen met Filippus!



Bijbel Leesplan voor 9 dagen:

- Wie was Filippus, de naamgever van onze stichting?
- Wat heeft zijn verhaal ons vandaag te zeggen?



## Wij danken voor alle Pinkstergiften!

Maak nu eenvoudig en snel een Pinkstergift over voor het zendingswerk van Philippus. Zó geklikt!



Online geven via  
jouw eigen bank

Natuurlijk kun je je gift ook storten op  
NL 61 RABO 0332663949 t.n.v. stichting Philippus.

Ook kun je Philippus [machtigen](#) voor een eenmalige of periodieke afschrijving.



Philippus is door de belastingdienst erkend als  
Algemeen Nut Beogende Instelling.  
Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.  
RSIN: 858797483

*De volgende Philippus Post verschijnt DV juli 2021*

### stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad  
The Netherlands

Website: [www.stichtingphilippus.org](http://www.stichtingphilippus.org)

Facebook: [stichting\\_philippus](#)



mailer lite