

Philippus Post

nr. 2 / januari 2019



'Hoe zou ik het kunnen begrijpen, als niemand mij de weg wijst?'



Voornemens

Beste lezer!

Mínder dit, méér dat. Goede voornemens belanden in de loop van januari nogal eens in een vergeten hoekje. Gewoon, omdat het ónze voornemens waren. Laten we dan in ieder geval vasthouden aan de voornemens die de profeet Micha ons voorhoudt (6:8): recht doen, goedertierenheid liefhebben en ootmoedig wandelen met onze God.

Vanuit deze voornemens willen we als stichting Philippus in 2019 onze missie ten uitvoer brengen. Ga je met ons mee?

Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

Bezoek onze geactualiseerde website: een fris ontwerp en boordevol informatie!



Verwachtingen...

In 2018 mochten we de basis van onze organisatie leggen. Nu, aan het begin van 2019, zien we ernaar uit om daadwerkelijk "op de wagen te klimmen", net als onze naamgever Filippus in Handelingen 8.

Dat houdt in: Bijbels onderwijs in landen als Bangladesh, Indonesië, Peru en Zuid-Afrika.



Een mooi begin

Een veelbelovende start van het nieuwe jaar: Karina Stijnen, getrouwd met de Peruaan Yojan Boza, ondertekent tijdens de Philippus bestuursvergadering de overeenkomst die onze samenwerking bezegelt. Met deze nieuwe samenwerking hopen we in de toekomst niet alleen dit project tot steun te zijn, maar ook nieuwe mogelijkheden in dit land te verkennen.

Het echtpaar is momenteel met verlof in Nederland, en verzorgt ook presentaties.



Paardenliefhebbers

Karina en Yojan zijn geen onbekenden voor ons. Van nabij hebben we hun mooie werk onder de Inka-bevolking van Peru gezien. Daarbij worden ook de paarden van hun ranch ingezet: zogenaamde equithérapie.

Voor het eigen levensonderhoud worden paardrijtochten voor toeristen georganiseerd. Wist u trouwens dat Philippus 'paardenliefhebber' betekent? Dat geeft nog een extra dimensie aan onze samenwerking :-)

Maak hier kennis met Karina en Yojan en met hun werk in Peru:

<https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/peru>



Vacature: onderwijsvrijwilliger

Zwarte kindertjes in een krottenwijk. Dat is het algemene beeld van Afrika dat mensen in Europa hebben. Een beeld dat nodig bijgesteld moet worden. Want armoede kent geen kleur. In de Westkaap, niet ver van Kaapstad, ondersteunt Philippus een project voor kinderen uit een blanke achterstandswijk.

Philippus heeft een vacature voor een ONDERWIJSVRIJWILLIGER voor dit project. Bekijk hieronder de video-oproep van Retha Vos van de Gereformeerde Kerk in de plaats Strand.





Nodig Philippus uit voor een boeiende presentatie!

Vereniging of gemeente-avond? Wij van Philippus komen graag naar je toe. Zo kunnen we je een indruk geven in woord en beeld van het werk in Peru of Bangladesh. En vertellen we over onze plannen voor Indonesië, Syrië of Zuid-Afrika.



Klim op de wagen!

Filippus werd uitgenodigd om op de wagen van de Afrikaan te klimmen. Ook vandaag klinkt de vraag om samen op te trekken en het

goede nieuws te delen.

Word vriend en steun de stichting met een maandelijks bedrag. Dat kan al vanaf € 5.

Ik klim ook op die wagen!

Of maak eenmalig een gift over voor het Philippus werk.

Geef wat je kunt. En ontvang het in veelvoud terug! Hartelijk dank.

NL61 RABO 0332 6639 49 (t.n.v. stichting Philippus)

Stichting Philippus is door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Ik maak een gift over.

De volgende Philippus Post verschijnt DV maart 2019

stichting Philippus

Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad
The Netherlands

Website: www.stichtingphilippus.org

Facebook: [stichting_philippus](https://www.facebook.com/stichting_philippus)

SHARE

We waarderen het enorm dat je via deze nieuwsbrief met ons werk wil meeleven. Als dat niet zo is, kun je je hier eenvoudig afmelden.

[Afmelden voor Philippus Post](#)

mailer lite